

## KNBF Nieuwsbrief

De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site. [www.knbf.nl](http://www.knbf.nl). Of scan de QR code met uw mobiele telefoon. Alle postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, kunnen zich aanmelden voor een **GRATIS** abonnement op de KNBF Nieuwsbrief via [www.knbf.nl](http://www.knbf.nl)



## Toren verkeerd om:

Bij de nieuwe serie 'Dauermarken' overkwam de Oostenrijkse Post een paar vervelende foutjes. Op de



zegel van 20 cent was de afbeelding van Pallas Athene gespiegeld afgebeeld, dat wil zeggen links was rechts en omgekeerd. De fout werd hersteld door de zegel maar nu met de juiste afbeelding nogmaals uit te geven.



Maar dat was helaas niet de enige fout in deze serie. Ook de afbeelding van de Martinsturm Bregenz op de zegel van 100 cent was verkeerd om afgedrukt. Men moet inderdaad heel goed kijken, maar de rechtse afbeelding is de herstelde uitgifte, waar de toren correct op is afgebeeld. De ontwerper, of de drukker had waarschijnlijk niet zijn beste dag.

Van Pallas Athene hierbij afgebeeld de foute uitgifte. Op de later uitgegeven herstelde zegel heeft Athene de speer in de linkerhand, zoals het hoort en overeenkomstig de foto. De speer



hoort in de linkerhand. Voor de verzamelaar betekent dit dat er twee extra zegels te verzamelen zijn. Of ze allemaal gemakkelijk verkrijgbaar zijn is natuurlijk een beetje de vraag.

## Kiautschou (China), voormalig pachtgebied van Duitsland.

Op 14 november 1897 werd de haven van Tsingtau (fig.1) veroverd door de Duitse Marine. De oorzaak hiervan was dat er twee Duitse missionarissen vermoord waren in China. In de overeenkomst, die op 6 maart 1898 werd getekend, is Kiautschou, nu (Kiaohsien) met een landoppervlakte van 117 km<sup>2</sup> (de zelfde oppervlakte als Texel) verhuurd aan de Duitsers. Deze "huurovereenkomst" was bedoeld om de handel met China te bevorderen... Zo staat op internet te lezen maar dit kan worden betwijfeld, of de "huurovereenkomst" in eerste instantie zo bedoeld was om de handel te bevorderen. Duitsland had de bedoeling om in navolging van andere grote Europese mogendheden om een Imperium op te bouwen. Omdat Duitsland zich pas zeer laat met dit soort van zaken bezig ging houden, waren de belangrijkste "prijzen" al verdeeld tussen Frankrijk en Engeland en bleven er alleen nog wat 'kleinere gebieden' over voor de Duitsers. Een van de projecten was een vaste basis te vinden in het verre Oosten en vooral als steunpunt voor de vloot... Voorwaarden zijn dan een goede haven en aanwezigheid van kolen, beide aanwezig in het gebied rond Kiautschou. De moord op de 2 Duitse missionarissen was een mooie aanleiding om dit gebied te bezetten. Dat de bezetting ook allerlei

handelsmogelijkheden met zich meebracht was mooi mee genomen. Het eerste postagentschap in Kiautschou werd in Tsingtau op 26 januari 1898 geopend.



Fig.1 fig.2 Marine Feldpost (voorloper) Mi V2 Fig.3 (voorloper) V4, fig 4 Beide zegels  
 zijn afgestempeld met Bahnpost,zug2, 2-4-05 en 22-05-05 en vervoerd over het traject "Tsingtau – Tsinanfu". Stanley  
 gibbons nr.24 Fig.5 Het jacht van de Duitse Keizer, Mi 35.

Postaal gezien is deze periode een klein maar goed te verzamelen gebied. Er zijn 97 zegels uitgegeven. Te verdelen in Voorlopers, Militaire- en Freimarken - zegels en Poststukken.



Fig. 6: Duitse Post in China 4c + 4c briefkaart alleen het 1e deel met stempel, Tsingtau d.d 19- 3-1913. Naar Peenemunde d.d. 19-3-1913.

Auteurs: Miep & Rob Ronde: Literatuur: Eigen archief, Internet, Michel 2013 Teil nr 1, Stanley Gibbons Part 17 China.

## Bouvet – Noorwegen bij de Zuidpool?

Als u Noorwegen verzamelt, of wellicht net begint te verzamelen, zult u niet in de eerste plaats denken aan een stukje Noorwegen dicht bij de Zuidpool. Toch ligt er een klein eiland in de Zuidelijke Atlantische Oceaan dat bij Noorwegen hoort. En er zijn ook postzegels van dit onbewoonde stukje aarde.

Het kleine eiland (58,5 km<sup>2</sup>) is een overzees gebiedsdeel van Noorwegen en is eigenlijk een vulkaantop (Olavtoppen), bedekt met een permanente ijslaag. Het is onbewoond en dient officieel als meteorologisch station. Bouveteiland (Noors: *Bouvetøya*), of verkort Bouvet, is een Antarctisch eiland, gelegen op 54° 26' ZB, 3° 24' OL, in de zuidelijke Atlantische oceaan. Bouveteiland geniet voor een onbewoond eiland relatief veel belangstelling vanwege het eigen topleveldomein, .bv, dat door Noorwegen wordt beheerd, maar waarop niet geregistreerd kan worden. Veel internetapplicaties bieden desalniettemin bij de landkeuze de mogelijkheid om Bouveteiland te kiezen. Het eiland is in 1739 ontdekt door de Franse marine-officier Jean-Baptiste Bouvet de Lozier en kreeg zijn naam. Op 10 december 1825 werd door de Britten (in de persoon van kapitein Norris) aanspraak gemaakt op



het eiland onder de benaming Liverpool Island.

In 1927 namen de Noren (geleid door Harald Horntvedt, kapitein op het Noorse Antarctis-Expeditieschip 'Norvegia', die het claimde op 1 december) het in onder de benaming Bouvetøya en in 1929 zagen de



Britten van hun aanspraak af, nadat

koning Haakon I op 23 januari 1928 aanspraak had laten gelden op het eiland. Bouvet werd op 27 februari 1930 officieel als 'afhankelijk gebied' bij Noorwegen ingedeeld.

Op 21 juni 1957 werd het, evenals het Peter I Eiland, bij Dronning Maud Land (op het Antarctische vasteland) gevoegd, als deel van het Noors Antarctisch Territorium, een afhankelijkheid van de Noorse kroon zonder permanente bevolking, beheerd door het Norsk Polarinstitt

(Noors Polair Instituut). In 1971 werden Bouveteiland en de omringende wateren tot natuureservaat verklaard. Tachtig jaar geleden kwamen voor het eerst 'eigen' postzegels uit van Bouvetøya. Er werden enkele honderden zegels uitgegeven, de meeste werden in Kaapstad afgestempeld als 'Paquebot' post. Mocht u een zegel met een dergelijke opdruk aantreffen, ze zijn gevraagd en er zijn prijzen bekend van vijfhonderd tot tweeduizend Euro.

(Willem-Alexander Arnheimer – bronnen: Philatelie.de – Wikipedia – Norge Posten).



## Geschatte waarde: minstens 50.000 euro:

En dat voor een postzegel die helemaal niet bestaat. Herbert Schneider, een lezer van DBZ, de



Deutsche Briefmarken Zeitung wist niet wat hij zag. In een zak met 'kilowaar' vond hij een stukje enveloppe met daarop een postzegel van 55 cent met als afbeelding 'Deutschland Fussball



Weltmeister 2010'. Van het winnen van de wereldtitel in 2014 wist Schneider natuurlijk en in zijn collectie had hij ook zegels en enveloppen die dit feit onderstreepten, maar van het winnen van de wereldbeker in 2010

kon hij zich echt niets herinneren. Toen bleek dat de zegel ok niet in de MICHEL catalogus was opgenomen, was de zaak verder duidelijk. Hij had een unieke zegel in handen, een exemplaar van een niet uitgegeven zegel, afgestempeld in postcode 14532, Kleinmachow, waar ook de unieke – niet uitgegeven – Hepburn zegel was afgestempeld. Als eerste nam Schneider contact op met een deskundige van de keuringsdienst. Die bevestigde dat de zegel volledig voldeed aan de kenmerken van alle Duitse postuitgiften. Papier, druk, alles klopte. Daarna schatte een bekend veilinghuis de waarde van deze zegel op minstens € 50.000,00, waarschijnlijk meer omdat het thema zeer gevraagd is. Op het Bondsministerie van Financiën, verantwoordelijk voor Deutsche Post wist men van niets. Een speciale uitgave was weliswaar gepland, hoever het ontwerp en de uitvoering waren gekomen, wist men echter niet (meer), ook omdat het ontwerp en de eventuele bijbehorende proefdrukken teruggaan naar de ontwerper, mocht een zegel niet worden uitgegeven. Vreemd is wel dat de zegel pas op 22 september 2014 werd gestempeld. Dat kan natuurlijk toeval zijn, maar waarschijnlijker lijkt dat delen van de bestanden van de uitgave van 2010 tussen de bestanden van de uitgave van 2014 zijn geraakt. Iets dergelijks gebeurde ook met de uitgifte van de speciale zegel ter ere van Hans von Dohnanyis in 2002. Verzamelaars van



Duitsland doen er goed aan hun zegels nog eens goed te controleren, er zou zo maar een afwijkende zegel tussen kunnen zitten. Aan verkopen denkt de heer Schneider echter niet. Hij is pas 50 jaar en denkt dat zijn kinderen later wellicht zijn verzameling willen voortzetten. Toch wel mooi als daar dan een zo dure zegel tussen zit. Eén ding is zeker, in 2010 werd Duitsland geen wereldkampioen en er verscheen ook geen speciale postzegel, ook niet een ‘niet uitgegeven’ postzegel. (bron: Deutsche Briefmarken Zeitung DBZ – 150504)

P.S.: Een bericht van 1 april 2015 meldt – helaas voor de heer Schneider, die wellicht helemaal niet bestaat – dat het verhaal op een 1 april fantasie berust. En dat de zegel in dezelfde plaats was afgestempeld als de Hepburn zegel was opzet. Ontwerper Dirk Rosenplänter had de zegel van 2014 bewerkt, en zo goed dat velen overtuigd waren van een bijzonderheid. Helaas, het was 1 april.....



In hetzelfde kader moeten we ook het bericht zien dat Deutsche Post een speciale zegel had uitgegeven voor het verzenden van flessenpost...

Op 1 april verscheen het bericht dat – ook in de toekomst – flessenpost ongefrankeerd mag worden verzonden....

Een automaat aan het strand voor de verkoop van zegels voor flessenpost hoeven we dus voorlopig niet te verwachten.

### Een hondje dat geschiedenis maakte....:



Op 3 november 1957 wordt het Russische ruimteschip Spoetnik II gelanceerd met daarin een hond genaamd Laika. Laika is het eerste levende wezen dat de ruimte in wordt gebracht. Het Russische straathondje overleefde de ruimtereis niet en stierf een paar uur na de lancering. De reis maakte van Laika wel een van de beroemdste honden ter wereld.

De Russen waren in 1957 bezig met de bouw van een nieuw ruimteschip dat ze in november wilden lanceren. Besloten werd om ook een hond mee de ruimte in te sturen om zo te kijken hoe een levend organisme zou reageren op de omstandigheden in

de ruimte. Er werden drie zwerfhondjes van de straat geplukt. Deze drie honden ondergingen een trainingsprogramma om ze klaar te stomen voor de ruimtereis.

De drie honden met de namen Muskha, Laika en Albina werden door wetenschappers Vladimir Yazdovsky en Oleg Gazenko getraind. De dieren werden voor meerdere perioden in kleine kooien gehouden om ze te laten wennen aan kleine ruimtes, de ruimte in de raket waar ze in kwamen te zitten zou ook klein zijn. Verder werden ze aan verschillende apparaten onderworpen die de lancering van een ruimteraket nabootste en de geluiden die daarbij kwamen. Ook kregen de honden speciaal vloeibaar voedsel om te wennen aangezien ze dit in de ruimte ook zouden krijgen. Uiteindelijk werd er één hond geselecteerd die ook echt de ruimte in zou gaan.



Laika werd geselecteerd om de ruimtereis te maken. Het vrouwelijke zwerfhondje was drie jaar oud en woog 6 kilo. Op 3 november 1957 werd de Spoetnik II, met daarin Laika,

gelanceerd. Op 13 november 1957 verklaarden de Russen dat Laika was overleden, maar over de doodsoorzaak was lange tijd veel onduidelijkheid. Het was nooit de bedoeling dat de Spoetnik nog



naar de aarde terug zou keren. Op 14 mei 1958 verbrandde Spoetnik II toen het terugkeerde in de atmosfeer. Laika was toen al lang gestorven. De Russen hadden het plan gehad om vergif in het eten van Laika te doen, maar zover is het nooit gekomen. De Russen hebben lange tijd geheim gehouden wat er precies met het hondje gebeurd is. Pas in 2002 werd

bekend dat Laika na ongeveer zeven uur in de ruimte te zijn geweest, overleed aan de gevolgen van stress en oververhitting.

(bron: IS Geschiedenis - 131103)

## Mijn passie

Wat is jouw passie vroeg de bondsvoorzitter in zijn eerste column in het Maandblad. Laat het weten, voegde hij eraan toe. Als de bondsvoorzitter dit verzoekt, moet ik als volgzaam type in actie komen.

*Mijn passie is het verzamelen van postzegels en andere filatelistische elementen die ik leuk vind, en deze aan andere verzamelaars laten zien middels artikelen, tentoonstellingen en presentaties.*

## **Artikelen**

De artikelen die ik schrijf staan meestal dicht bij mij. Toen ik een heupoperatie kreeg schreef ik een filatelistisch artikel over heupprothesen.



Toen ik 60 werd, zocht ik postzegels op van mensen, waarvan dit jubileum op de postzegel te zien was. Ik kreeg voor mijn 60<sup>e</sup> als cadeau van mijn dochter een weekendje Gent, en ook over deze mooie stad kwam een artikel.



Kortom, over ieder onderwerp of thema zijn wel postzegels te vinden. Ik schrijf wekelijks voor Postzegelblog, maar ook voor de KNBF-nieuwsbrief en soms voor het blad Thema.

### Thema's

De thema's die ik verzamel staan ook dicht bij mij. Zo verzamel ik het thema "politie", die tot mijn 60<sup>e</sup> ook mijn werkgever was. Mijn 2<sup>e</sup> thema is alle filatelie die met de stad Leiden te maken heeft. Mijn vrouw is daar geboren en we wonen er in de buurt.

Toen ik onlangs door de Breestraat in Leiden liep, zag ik daar op nr. 113 een bord waarop stond:

**Joseph Scaliger,  
1540 - 1609**

**IN DIT HUIS BEHEERSTE  
ÉÉN MAN MEER TALEN DAN  
WIE OOK IN EUROPA.**

Thuis gekomen kijk ik dan of er over Scaliger een postzegel te vinden is, en bingo, weer een artikel.



### Presentaties

Over mijn thema's Politie en Leiden schrijf ik niet alleen artikelen, maar houd ik ook (powerpoint) presentaties. Zo heb ik een presentatie over "het werk van de politie" en over "terrorisme".



Van Leiden heb ik presentaties over "de historische stad Leiden" en over "De Pilgrimfathers" die van 1609 tot 1620 in Leiden gewoond hebben. Bij diverse verenigingen heb ik deze presentaties al gehouden.

### Tentoonstellingen

Tentoonstellen doe ik alleen op propaganda tentoonstellingen. Ik voel er niets voor om een tentoonstelling in te richten volgens jury-regels. Daarnaast heb ik niets met punten en prijzen. De kijker/verzamelaar moet het mooi vinden, dat is veel belangrijker. Over Leiden heb ik inmiddels drie 1-kader-tentoonstellingen: "De Leidse Universiteit, De Pilgrimfathers" en "Leiden en Vrijheid".



*Mijn passie is het verzamelen van postzegels en andere filatelistische elementen die ik leuk vind, en deze aan andere verzamelaars laten zien middels artikelen, tentoonstellingen en presentaties.*  
(Willem Hogendoorn)

## EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (26)

Filatelie = uitdaging.

Niets is voor een filatelist zo hinderlijk als onvolledige informatie betreffende de stukken die hij in zijn verzameling wil opnemen. En groot is de voldoening als alle raadsels worden opgelost. Daar komt soms heel wat bij kijken.

Op Hertogpost 2015 (20 maart j.l.) had de plaatselijke vereniging een enorme berg poststukken uitgesteld. Prijs per stuk €0,10! Ik kon het niet laten daar tien minuten aan te



besteden en daarbij kwam ik al graaiende dit stuk tegen en kroop ik voor even in de huid van een verzamelaar van (de geschiedenis van) de Verenigde Staten. Een bruikbare vondst? Het is een herdenkingsenveloppe, gewijd aan de 200<sup>ste</sup> geboortedag van de Amerikaanse “vader des vaderlands” George Washington. De frankering bestaat uit een blokje zegels met het portret van Washington en is voorzien van twee vertrekstempels uit Newburgh in de staat New York (met een onduidelijke “vlag” waarin met enige moeite alleen het cijfer 2 is te ontdekken). En dan begint het speurwerk (in dit geval met de muis en het toetsenbord)...

In Newburgh was in 1782 en 1783 het hoofdkwartier gevestigd van de Amerikaanse troepen die onder leiding van Washington de in 1776 uitgeroepen onafhankelijkheid succesvol wisten te bevechten tegen de Engelsen. Een logische plaats dus voor de afstempeling van zo'n herdenkingsstuk! Ter meerdere glorie werd nog een speciaal stempel (in paars) geplaatst, dat onmiddellijk mijn nieuwsgierigheid wekte. Naast de grootte (45 cm<sup>2</sup>) vallen verschillende zaken op. Allereerst kunnen we vaststellen dat het nogal “ambachtelijk” is vervaardigd. Met name de belettering is ongelijkmatig. Verder zien we een stuk van een ketting, ongetwijfeld als symbool van de bevrijding van de Engelse koloniale overheersing. (De gebroken ketting is ook een veelgebruikt item op zegels ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog.) Onder het gebouw lezen we dat de plaatselijke postdirecteur (postmaster) en de Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) blijkbaar verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van deze herdenkingsenveloppe. Het gebouw is *niet* het als historisch monument bewaarde hoofdkwartier: een huis met een geschiedenis van Nederlandse kolonisten.

Voor ieder die weet hoeveel sneeuw er op 22 februari (de eigenlijke geboortedag van George Washington) in dit deel van de VS kan liggen is het begrijpelijk dat de herdenking is verplaatst naar het late voorjaar en gekoppeld is aan “Temple Hill Day”, maar wat is deze “Dag van de Tempelberg” eigenlijk? Er zijn geen Christelijke of Joodse feest- of gedenkdagen te vinden met die naam. Alhoewel: je weet het nooit met Amerikanen: als je ziet



wat ze met Allerheiligen en Sint Nicolaas hebben uitgehaald hebben ze misschien ook wel iets ludieks bedacht met Tisha Beav (Verwoesting van de Tempel)... Die dag viel in 1932 echter niet op 28 mei, doch op 11 augustus.

Het lijkt allemaal een nogal lokaal gebeuren te zijn: er is een plaatselijke "Temple Hill School" en mogelijk had die iets te vieren. Het is mij niet gelukt om via Google duidelijke informatie daarover te vinden, maar mocht iemand meer weten over (deze) "Temple Hill Day" dan houden we ons aanbevolen. Een (thematisch) verzamelaar die deze enveloppe in zijn verzameling wil opnemen kan natuurlijk een mailtje sturen naar de Chamber of Commerce voor meer informatie. Wie weet lossen ze alle raadsels daar meteen op. O ja, nog wel even controleren of het juiste tarief is gehanteerd en misschien kan dit stuk dan de verzameling in!

Generaal Knox (rechter benedenhoek van het stempel) was naaste medewerker en later de eerste minister van oorlog onder George Washington en ook hij had zijn hoofdkwartier in Newburgh. Fort Knox in de staat Kentucky, waar de Amerikaanse goudvoorraden zijn opgeslagen, is naar hem genoemd.

Een heel verhaal en alleen omdat schrijver dezes de verleiding niet kon weerstaan een poststuk van €0,10 aan te schaffen...

(Sjoerd Bangma)

### Reacties:

Van de heer Piet Miesyerus ontvingen wij de hieronder opgenomen reactie over het artikel over Henk Henriët in Nieuwsbrief 061 van mei:



*"Ik lees uw nieuwsbrief altijd met belangstelling. Wat betreft het stempel 'Ave Germania..' kan ik u zeggen dat ik een originele afdruk heb. Weliswaar niet op een*



*brief maar op een stuk papier wat in een boekje geplakt is wat in 1945 uitgegeven is. Zo te zien is het stempel gebruikt als een soort bevrijdingssouvenir. Het toeval wil dat in het boek Verborgen in Velp de activiteiten van Warner van Keulen beschreven worden en deze beheerde en maakte (of liet maken) een hele verzameling falsificaties. Van Keulen woonde op de van Pallandtstraat 10 en de oorspronkelijke eigenaar van het boekje op de van Pallandtstraat 7. Toeval? Dat Henriët het stempel gemaakt zou hebben is mogelijk, maar ook niet erg waarschijnlijk. Gummistempels konden toen door iedere kantoorboekhandel gemaakt worden. De verhalen over het gebruik van het stempel zijn o.a. door Peelen in de wereld geholpen. G.J.Peelen, Postzegels schrijven geschiedenis van de tweede wereldoorlog, den Haag 1948, pagina 124. Hij had de medewerking van J.H. van Peurse en C. Heirman redacteurs van resp. Het Maandblad en Mijn Stokpaardje. De verhalen lijken ook niet echt waarschijnlijk. Vooral gezien de organisatie van de Duitse Dienstpost. En om als toelatingsstempel te dienen was het veel te groot, afgezien nog van de doodsverachting die je moest hebben om zo een brief aan de balie in te leveren. Er*

*blijft nog veel uit te zoeken, maar het meest waarschijnlijke is een souvenir stempel, in dezelfde geest als dat er bij de bevrijding allerlei karikaturen van Hitler c.s. en zelfs overlijdensberichten waren.*

*Bijgaand twee scans.*

*Vriendelijke groet Piet Miesyerus*



### **Bloemen:**

Het zegt de gemiddelde Nederlander natuurlijk veel. Bloemen, bloemen en bloemen. Die waren in overvloed te zien op de Internationale Tuinshow Floraart in Zagreb (Kroatië) in mei j.l. Een traditie die al is begonnen in de 19<sup>e</sup> eeuw. Later ontwikkelde men in Zagreb een speciale stijl, nu nog te zien in het Maksimir Park en de Botanische Tuin in Zagreb. De show werd dit jaar voor de 50<sup>e</sup> keer georganiseerd. En ook de Posterijen in Kroatië had aandacht voor deze fraaie show. Ze gaven een speciaal stempel uit.



### **Geld, of toch.....liever een fraaie verzameling !??**

Op 27 mei 2015 veilde Pascal Behr in Parijs via een schriftelijke postzegelveiling een 'Scinde Dawk', een postzegel van Brits Indië met een nominale waarde van 1 Anna. Het betreft hier de eerste door Brits Indië (eigenlijk zelfs de eerste in Azië) uitgegeven postzegel. De 'Scinde Dawk' werd voor ongeveer \$ 165.000,00 (US-dollar) verkocht.



Scinde Dawk was eigenlijk het oude postsysteem van lopers in het dal van de Indus in de provincie Sindh. De naam werd gebruikt voor alle kleefbare zegels die gebruikt werden als postzegels in Azië, voorlopers van postzegels in gebruik in India, Birma en Maleysia en andere streken die onder controle waren van de Britse oost Indië Compagnie. De naam is ontstaan uit het woord 'Scinde', de Britse spelling voor de naam van de provincie Sindh en 'dawk', de Britse spelling voor het

Hindostaanse woord 'Dak' of post. De lopers werden betaald naar gelang de afstand en het gewicht van de zending. De vracht (porto) werd vooraf betaald doormiddel van zegels. De eerste zegels werden uitgegeven op 1 juli 1852, uitgevoerd in rode was. Omdat deze zegels erg kwetsbaar waren werden ze later vervangen door relief/droogstempel zegels. (bron: AIJP – mei 2015)

Over prijzen gesproken. Op 6 mei 2015 werd in Danbury (USA – Connecticut) bij een bijzondere veiling van Daniel F. Kelleher Auctions, onder de naam 'Fire & Ice' een zwaar beschadigde brief uit het verongelukte luchtschip 'Hindenburg' in 1937 geveild voor ongeveer \$ 7.000,00.



## Over geld gesproken....

Natuurlijk, verzamelaars praten niet over geld. Bijzaak. Het gaat om de verzameling. Maar toch... soms is het wel gemakkelijk. Bovendien voor heel veel zaken heb je nu eenmaal (veel) geld nodig. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een tentoonstelling. De organisatoren van Singapore 2015



hadden voor het bij elkaar harken van de benodigde gelden een briljant idee. Singapore 2015 wordt gehouden van 14-19 augustus 2015 in – uw wist het al Singapore.

En nu geeft de organisatie u de mogelijkheid lid te worden ! Bijvoorbeeld zou u al lid kunnen worden met een zilveren kaart, kosten 2.000 Singapore dollars (= € 1.377,00) of een gouden kaart, kosten 5.000 Singapore dollars (= € 3.500,00) of zelfs een platina kaart, kosten 10.000 Singapore dollar (= € 7.000,00) of, maar dan bent u wel heel exclusief, een diamanten kaart, kosten 15.000 Singapore dollar = € 10.500,00).

Maar dan hebt u natuurlijk wel wat. Bij de zilveren kaart wordt u als sponsor bij allerlei evenementen geïntroduceerd, u mag in de speciale sponsoren lounge plaatsnemen en later als eerste kennis maken met de tentoongestelde postzegels. Hebt u een

gouden kaart, dan is er voor u ook nog het exclusieve Palmares diner en u krijgt een sponsor medaille. Heeft u platina, dan mag u met een kader deelnemen in een speciaal sponsor paviljoen en bij diamant krijgt u ook nog drie overnachtingen in het Marina Bay Sands Hotel. (bron: AIJP)

## London 2015:

De internationale postzegeltentoonstelling ‘Europhilex Stamp Exhibition London 2015’ zoals deze officieel heette is weer voorbij. Vier dagen lang, van 13 tot en met 16 mei 2015 was het Business Design Centre in het Londense Islington het verzamelpunt van talrijke verzamelaars die de vele stands van handel en de prachtige postzegeltentoonstelling kwamen bezoeken.

Nederlandse deelnemers in de tentoonstellingsklassen waren aanwezig met de volgende inzendingen die werden bekroond met de daarachter vermelde medaille:

**Antonius Voorbraak:** British Mail Overseas 1840 to UPU, 80 punten, verguld zilver;

**Hans van der Horst:** Service suspended during World War II, 83 punten, verguld zilver;

**Sybrand Bakker:** Victoria wrappers for newspapers, periodicals and other printed matter issued and used in the period 1869-1912, 83 punten, verguld zilver;

**René Gerritsen:** Cape of Good Hope Seated Hope, 85 punten, groot verguld zilver;

**Wim Tukker:** Postcards Australian States, 85 punten, groot verguld zilver;

**Oscar van der Vliet:** Captured on an Island, 85 punten, groot verguld zilver;

**Hans Wilderbeek:** Stamps and postal relations of the Duchy of Brunswick, 86 punten, groot verguld zilver;

**Dick van der Wateren:** Nepal Revenues, 88 punten, groot verguld zilver;

**Gerard van Welie:** Destination Insulinde, 89 punten, groot verguld zilver;

**Hotze Wiersma:** het boek Postmarks and Post Offices in the Netherlands until 1972, 90 punten, goud;

**Willem Erfmann en Egbert Stuit:** het boek Postal History of Surinam 1650-1975, 90 punten en speciale prijs voor ‘onderzoek’ in de vorm van een zilveren herinneringsmedaille.



## Europese kampioenschappen thematische filatelie 2015

Tijdens de 25<sup>ste</sup> Internationale Briefmarken-Messe in Essen (Duitsland) is van 7 – 9 mei 2015 ook de wedstrijd-tentoonstelling voor thematische filatelie georganiseerd. Dit evenement is ondersteund door de FEPA en erkend door de FIP. De beoordeling was op internationaal niveau.

De inzendingen zijn verdeeld in 9 categorieën, zie ook de tabel met inzendingen per land.

C. 1 Kunst en Cultuur

- C. 2 Geschiedenis en Organisatie
- C. 3 De mens en het Leven van alledag
- C. 4 Sport en Vrije tijd
- C. 5 Transport en Technologie
- C. 6 Gezondheidszorg en Wetenschap
- C. 7 Fauna en Flora
- C. 8 Landbouw en Huisdieren
- C. 9 ECTP-kampioenen uit voorgaande jaren

ECTP 2015, inzendingen per land.

Land	C. 1	C. 2	C. 3	C. 4	C. 5	C. 6	C. 7	C. 8	C. 9	
België	2	1					1			4
Denemarken		1	1	1					1	4
Duitsland		3	4	2		2	1	1	1	14
Finland			1	1						2
Frankrijk	1		1	1			2	3		8
Groot Brittannië	2	1			1	1	2		1	8
Hongarije				1						1
Israël		1		1	1					3
Italië	2	1	1	2	1				1	8
Nederland		4	1		2		1			8
Noorwegen						1				1
Oostenrijk			1							1
Polen			1					1		2
Portugal					1					1
Slowakije			1	3						4
Spanje		2								2
Tsjechië			1							1
Zweden			1			1				2
Zwitserland				1	1			1		3
Totaal	7	15	14	13	7	5	7	6	4	77

Door een 12-koppige internationale jury, waaronder onze landgenoot A.J.J.M. van Deutekom zijn de inzendingen beoordeeld. Uit onderstaande tabel blijkt dat het niveau van de inzendingen hoog was: 25 x Groot Verguld Zilver en 21 x Goud!!!

De inzending bekroond met Groot Goud (98 punten) in categorie 7 is van Prof. Dr. Damian Läge en heeft als titel: "Fascinated in Feathers – how birds inspire people". In een speciale zitting van de jury is deze inzending gekozen tot Europees kampioen 2015.

Categorie	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	C.7	C.8	C.9	Tot.
Verzilverd Brons				1						1
Groot Zilver		1	2	2		1	2			8
Verguld Zilver	4	2	2	3	1		1	1		14
Groot Verguld Zilver	1	6	5	4	5	1	1	2		25
Goud	2	4	3	2	1	3	1	2	3	21
Groot Goud							1			1
Totaal	7	13	12	12	7	5	6	5	3	70

Door allerlei oorzaken (stakingen, etc.) is het aantal bekroonde inzendingen minder dan de opgave in de catalogus (1<sup>e</sup> tabel).

De Nederlandse inzendingen hebben ook goede resultaten bereikt:

Cat.	Inzending	Medaille	Score	Inzender
C. 2	“Hier wollen wir stille stehen und das Brandenburger Tor und die darauf stehende Victoria betrachten (Heinrich Heine)”	V. Zilver	82	J.P. Toussaint
C. 2	Geteiltes Europa im zwanzigsten Jahrhundert	G. V. Zilver	86	H. Webers
C. 2	A City Wall of Water	Goud	90	J. Dehé
C. 2	The four Dutch Queens, their duty and servitude to the Netherlands	Goud	90	J. Groeneveld
C. 3	Dutch Everyday Life	G. V. Zilver	88	J.C. van Duin
C. 5	Illuminated guards on the coast	G. V. Zilver	86	E.M.A. Limmen-Stegemeijer
C. 5	The motorcycle, nostalgia and use	G.V. Zilver	88	N. Helling
C. 7	Millions of years of nature encapsulated in stone	V. Zilver	81	S. Douwstra

Er kan gesproken worden van een zeer geslaagde tentoonstelling die het bezoeken meer dan waard was.

(Piet Struik)



### **Niet generen, maar communiceren!**

Een taak van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen en zijn leden is het ‘promoten’ van de filatelie. Op allerlei fronten zijn we daar actief en enthousiast mee bezig en besteden daar natuurlijk ook geld aan. Maar het promoten valt niet altijd mee. Het imago is dat postzegelverzamelaars maar suffe mensen zijn.

Vraag: Wat doe jij zo al in je vrije tijd? Antwoord: Postzegels verzamelen.

Vraag: Postzegels verzamelen??? Antwoord: Postzegels verzamelen!!!

Herkent u deze discussie? Alleen, dat laatste antwoord, hoe wordt dat gezegd? Is dat een keihard enthousiast statement of komt het er zachtjes uit, met een beetje schaamrood op de wangen? Schaam je je dat je postzegels verzamelt? Postzegels verzamelen, dat is zo 1970, het is ècht niet meer van deze tijd. Heb je dan niets beters te doen?

Mensen, we moeten stààn voor onze hobby. Enthousiast zijn en enthousiasmeren. Mensen op het idee brengen weer postzegels te gaan verzamelen. Dit verzamelen is ècht enorm leuk. En daarnaast leer je er zo veel van en kan je over het onderwerp van je verzameling veel interessants vertellen.



Waarom is en blijft postzegels verzamelen leuk? Daar kan je zelf het best antwoord op geven. Mijn antwoord is dit. Ik verzamel vooral thematisch. Met een thema natuurlijk dat mij bezig houdt, dat ik leuk vind, waar ik sowieso graag en enthousiast over kan vertellen. Voor mij is het thema: geschiedenis. De geschiedenis van Nederland in het algemeen en van de plaats waar ik woon in het bijzonder (Rotterdam-Hillegersberg/Schiebroek). En daarover verzamel ik postzegels en poststukken. En nog meer: aanzichtkaarten, gemeentegidsjes enz. Zo weet ik nu best veel over wat er allemaal gebeurd is in Hillegersberg en waarom de ‘dingen’ daar nu zijn, zoals ze zijn.

Als ik weer een stuk krijg van Hillegersberg, met bijvoorbeeld een Hillegersbergs (of Schiebroeks) aantekenstrookje, zeker van voor de oorlog, ben ik helemaal blij. De vreugde van het verzamelen. Dat kan en mag ik best uitstralen! Ook anderen vinden het bijzonder dat dit materiaal allemaal nog bestaat. Die anderen hebben natuurlijk ook zo hun eigen thema's. Als jij ze nu eens wat poststukken geeft over hun thema, en laat weten hoe je aan meer materiaal kan komen, is er snel weer een nieuwe enthousiaste verzamelaar aan de slag!



Kortom: wees niet bang dat postzegels verzamelen suf wordt gevonden, wees er niet terughoudend over dat jij dat doet en wees zeker niet gegeneerd over het feit dat je postzegelverzamelaar bent. Communiqueer: ben enthousiast, straal dat uit en heb het er over!

(Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF.)

---

## **Nationale Parken 18**

In de tweede aflevering van deze serie heb ik verteld over een paar nationale parken op IJsland. Nu zijn er nog een tweetal zegels ontdekt die dit boeiende onderwerp afbeelden.

Op Pl. 1 is weergegeven de Thingvellir Almannagiå, sinds 1928 is Thingvellir één van de nationale parken van IJsland. Het is historisch gezien de belangrijkste plek in IJsland. Hier was het waar meer dan 1080 jaar geleden voor het eerst het Alþing (het eerste parlement ter wereld) bijeen kwam. Tevens is Thingvellir (parlementslaagvlakte) de plek waar duidelijk zichtbaar is dat de tektonische platen waar Europa en Amerika op liggen uit elkaar bewegen. Vandaag de dag is Thingvellir vooral een prachtig natuurgebied. Het park meet 6 bij 40 kilometer (9270 hectare) en wordt in het oosten en westen begrensd door diepe kloven. Het park kent lavavelden, watervallen, beekjes, struiken en grasland.

Pl. 2 laat het nationaal park Skaftafjell zien, dit is een natuurgebied dat door ijs en vuur is gevormd en in het zogenaamde gletsjerland ligt, aan de voet van de Vatnajökull, de op twee na grootste gletsjer ter wereld. De gletsjertongen steken diep het park in en hebben morenen uit zand, kiezel en gesteenten voor zich uit geschoven. Het park is in 1967 gesticht en is later onderdeel geworden van het in juni 2008 gevormde nationale park Vatnajökull.

(Bronnen: Google en 100 mooiste natuurparken van de wereld, ISBN 90-366-1574-7.

Piet Struik.)



---

## **Oud Voorzitter KNBF (NBFV) Mr. Jan de Boer overleden:**

Mr. Jan de Boer uit Groningen was van 1976 tot 1983 voorzitter van de NBFV (nu KNBF) is op 19 mei j.l overleden. De heer De Boer was van 1962 tot 1976 voorzitter van Philatelisten Vereniging Groningen, die hem wegens zijn grote verdiensten tot erelid genoemde. Hij was ook voorzitter van de nationale tentoonstelling Groningen 90 waarbij in 1990 het 75-jarig bestaan van de PV Groningen is gevierd. Tot vorig jaar was hij nog als adviseur verbonden aan de organisatie van de tentoonstelling Groningen 100.

## Brievenbus wordt schaars

PostNL haalt de komende jaren de helft van het aantal brievenbussen weg. De Eerste Kamer is daar op 27 mei akkoord mee gegaan. Met het weghalen van meer dan de helft van alle brievenbussen wil PostNL miljoenen euro's besparen.

„Als de nieuwe wetgeving eenmaal definitief is, gaan we nog in gesprek met vertegenwoordigers van kwetsbare groepen, onder meer met de ouderenorganisatie ANBO, KBO, de landelijke vereniging voor kleine kernen en vertegenwoordigers van klanten met een lichamelijke beperking”, zo stelt een woordvoerder van PostNL tegenover De Telegraaf. De resterende 8700 brievenbussen zullen voortaan op plaatsen komen waar al veel aanloop is, zoals bij winkelcentra of de ingang van een woonwijk. „Bij zorginstellingen handhaven we de brievenbus”, aldus de woordvoerder.

PostNL wil de brievenbussen weghalen, omdat er steeds minder brieven verstuurd worden. Door het aantal brievenbussen te halveren, kan PostNL goedkoper werken. Op basis van de Postwet moet er nu nog binnen elke 500 meter een brievenbus staan. Dat is in de aangepaste Postwet veranderd in 1 kilometer. Daarnaast kan PostNL door de veranderende wetgeving het aantal postkantoren terugbrengen van 2500 naar 1000 vestigingen. In de nieuwe afspraken over de postbezorging is vastgelegd dat alle dorpen en steden met meer dan 5000 inwoners binnen een straal van vijf kilometer een postkantoor houden met volledig assortiment. Dat houdt in dat er ook aangetekende brieven verstuurd kunnen worden.



Het postbedrijf zoekt groei in de bezorging van pakketjes, omdat steeds meer Nederlanders winkelen via internet. Daardoor zullen er in de komende jaren pakketpunten bij komen. Daar kunnen echter geen brieven worden afgegeven. Het duurt door alle procedures waarschijnlijk een paar jaar voordat de brievenbussen uiteindelijk zijn weggehaald. In totaal bespaart PostNL naar schatting 20 tot 30 miljoen euro door de maatregelen. ( bron: De Telegraaf – 150528 )

## Hoe vaders en opa's belangrijk zijn voor de jeugdfilatelie

Altijd als ik aan kinderen vraag: “Wie heeft je geholpen met je postzegelverzameling?”, krijg ik als antwoord; “opa” of: “papa”.

Vaders en opa's spelen een cruciale rol voor hun kind of kleinkind waar het deze hobby betreft. Soms loopt dat uit op een teleurstelling: “Ik heb er alles aan gedaan, maar hij heeft geen belangstelling meer.” Toch is dat niet helemaal waar. Oké, even geen belangstelling, maar na een aantal jaren pakken jongvolwassenen toch wel weer de draad op. Wij van JFN zeggen altijd: je zaait nu, en je oogst veel later. Dus ga door met uw missie, neem uw kind mee naar een postzegelbeurs, vertel hem over de wonderen van de filatelie en wijs hem op de mogelijkheden. U kunt altijd een beroep op ons doen.



Willeke ten Noever Bakker ([willeke.tnb@wxs.nl](mailto:willeke.tnb@wxs.nl))

## Postzegelalbum beste belegging

Particuliere beleggers kunnen hun geld het beste in dure postzegels steken en niet in aandelen, huizen of goud. Die belegging adviseert de wereldberoemde investeerder Marc Faber, die meerdere crises goed voorspelde. 'Dr. Doom' waarschuwt dat de aandelenmarkten overal met 30 tot 40% gaan instorten. Dat leidt bij de trage groei in Europa en de Verenigde Staten de komende jaren tot een nieuwe wereldwijde crisis, aldus Faber, die in 1987 de beursencrash goed voorspelde, evenals de val van de dollar en de stijging van de olieprijs. Banken zullen instorten en proberen de spaarrekeningen van particulieren te blokkeren om geld vast te houden. Tegelijkertijd gaan prijzen voor consumenten fors stijgen. „Goud, of als je het betalen kunt diamanten, waren vroeger altijd goed om in moeilijke tijden als bezit achter te houden om mee te betalen. Daar kunnen banken



niet bij. Maar je kunt met gouden en zilveren munten bijvoorbeeld niet meer door de douane van Schiphol. Ze vallen overal op in de nieuwste scanners”, aldus de vermaarde Zwitserse investeerder. „Maar die scanners zien postzegelverzamelingen en schilderijen niet. Dat worden goede beleggingen in een zware crisis als je niet meer bij je contante geld kunt.” (bron: De Telegraaf – 150530)

### **Jaarvergadering KNBF:**

Op de Algemene Ledenvergadering van de KNBF op zaterdag 30 mei, werden naast de afhandeling van de agenda een aantal (hoge) onderscheidingen uitgereikt. Zo ontvingen de heren Fred Boom en Fons Simons de Van der Willigen Medaille, mevrouw Diny Beereboom en de heer John Dehé ontvingen de Costerus Medaille en de heer Mark Bottu ontving de Spoorenberg Medaille. De heer Cees van Balen Blanken werd benoemd tot Lid van Verdienste. (voor meer informatie over de onderscheidingen zie [www.knbf.nl](http://www.knbf.nl) ). (Op de foto: Jan Cees van Duin, voorzitter van de KNBF, overhandigt de Costerusmedaille aan mevrouw Diny Beereboom).



### **Hans Kraaibeek Voorzitter Raad van Toezicht Filatelie:**

Na het vertrek van de heer Cees van Balen Blanken als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie is onverwijld de procedure voor zijn opvolging gestart. Op 11 mei j.l. is de Raad van Toezicht in een extra vergadering bijeen geweest.



In deze vergadering werd, na schriftelijke stemming, de heer Hans Kraaibeek tot dan commissaris binnen het bestuur van de Stichting en afgevaardigde namens de KNBF tot voorzitter van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie gekozen. Hans heeft de functie per direct aanvaard, waarna de vicevoorzitter Frans-Rin van de Akker - onder dankzegging- van zijn taak van plaatsvervangend voorzitter werd ontheven.

### **Oekraïne erkent Russische zegels niet:**

Het conflict tussen Rusland en de Oekraïne heeft ook gevolgen voor de (Oekraïense)post. De op 19 en 20 juni 2014 door Rusland uitgegeven postzegels met afbeeldingen van ‘De Krim Republiek en Russische regio’s’, worden door Oekraïne niet erkend. Reden is de inbreuk op de soevereiniteit van Oekraïne. Omdat de uitgifte in aansluiting op de onwettige annexatie van de Krim, indruist tegen bestaand recht en artikel 8 van de Conventie van de Wereldpostvereniging, zijn dit geen echte postzegels, die voor de bezorging van post in de Oekraïne worden aangemerkt.



(bron: Philatelie (D) - september 2014 – J.M. Heijs / AIJP)

### **Helderse Postzegelhandel cursus nu ook in Duitsland:**

U wist natuurlijk al dat de Helderse Postzegelhandel een cursus postzegels verzamelen beschikbaar heeft. Dichtbij schreef daarover: “Leuk voor de feestdagen, een hobby met pluswaarde. Leerzaam, rustgevend en iets voor jezelf. Een cursus postzegels verzamelen op YouTube inmiddels 15 delen met waardevolle informatie op een speelse wijze gebracht door Cees van der Wel van de Helderse postzegelhandel. Afleveringen van 4 tot 5 minuten dus niet te gek lang, maar wel heel leerzaam. Binnen een jaar al ruim 25.000 kijkers! Zie ook [www.filatelielpz.nl](http://www.filatelielpz.nl)” Deutsche Briefmarken Zeitung geeft aan dat de cursus nu ook als “Fern(seh)kurs Philatelie” in het Duits beschikbaar is.

Wilt u zich aanmelden voor de (gratis) KNBF Nieuwsbrief: 1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op de KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. 2) voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u ontvangt dan automatisch een e-mail waarmee u door aan te klikken uw abonnement kunt activeren. Verder is het voor leden van een bij de KNBF aangesloten vereniging wel van belang zich aan te melden op de KNBF site om de Bonds-ledenpas te activeren. U kunt dan gebruik maken van de vele aan de pas verbonden voordelen.

