

KNBF Nieuwsbrief

De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site. www.knbf.nl. Of scan de QR code met uw mobiele telefoon. Alle postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, kunnen zich aanmelden voor een **GRATIS** abonnement op de KNBF Nieuwsbrief via www.knbf.nl



Voor het aanmelden geldt het volgende: 1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op de KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. 2) voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u ontvangt dan automatisch een e-mail waarmee u door aan te klikken uw abonnement kunt activeren. Verder is het voor leden van een bij de KNBF aangesloten vereniging wel van belang zich aan te melden op de KNBF site om de Bonds-ledenpas te activeren. U kunt dan gebruik maken van de vele aan de pas verbonden voordelen.



Het begon in La Ciotat:

Op ongeveer 37 kilometer ten oosten van Marseille vindt u een badplaats La Ciotat. Niets bijzonders zult u zeggen, maar deze plaats is wel van grote historische betekenis, immers hier werd in 1895 door de gebroeders Lumière de opname gemaakt van de film "l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat" oftewel in goede Nederlands "de aankomst van een trein in het station van La Ciotat".



28 december 1895 was voor Frankrijk een historische dag want het was toen dat in de 'Salon Indien', in een kelder van het Grand Café aan de Boulevard des Capucines no. 14 in Parijs



voor 33 bezoekers de première plaats vond van een tiental door de gebroeders Lumière gemaakte filmpjes. L'Arrivée d'un train stond toen echter nog niet op het programma. De entree was één franc !! Eerder al, namelijk op 21 september 1895, had in besloten kring een voorstelling plaats gevonden van enkele Lumière films in het Palais Lumière in La Ciotat.



Maar het was toch in Parijs dat in januari 1896 toen de film "l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat" vertoond werd en deze trein diagonaal op het scherm kwam binnenrijden, de aanwezigen in paniek het zaaltje uitvluchtten. Men dacht werkelijk dat de locomotief recht op hen af kwam stormen....!!!



Het zal wel naar aanleiding van deze gebeurtenis geweest zijn, dat Louis Lumière zijn befaamde uitspraak deed: "De film is een uitvinding zonder toekomst".....!!! U ziet de aankomst van de trein bovenaan afgebeeld maar u kunt het betreffende filmpje ook bekijken als u klikt op: www.youtube.com/watch?v=b9MoAQJFn_8 . Mocht u ooit in La Ciotat uw vakantie doorbrengen,

dan kunt u de plaquette bekijken, die in 1942 in het station onthuld werd ter herinnering aan deze historische gebeurtenis.



Auguste en Louis Lumière worden algemeen beschouwd als de uitvinders van 'de bewegende beelden', maar de beroemde uitvinder en zakenman Thomas Alva Edison zou het daarmee niet helemaal eens zijn denken wij. Hij werd geboren op 11 februari 1847 in Milan (Ohio) USA. Zijn Nederlandse betovergrootvader, John Edeson, (later werd de naam veranderd in Edison) arriveerde in 1730 op 3-jarige leeftijd met zijn moeder in Elisabethport, New Jersey.

Edison wordt beschouwd als de uitvinder van de film. Hij maakte in 1888 de eerste filmprojector, de kinestoscoop. De uitvinding bestond uit een doorlopende 35 mm filmstrook met aparte beelden. Als deze beelden snel werden belicht kreeg men bewegende beelden te zien. Op 14 april 1894

werd op Broadway de eerste kinestoscoop salon geopend en voor 'maar' 25 cents kon men de filmpjes bekijken.



Edison was erelid van de Holland Society in New York, een vereniging van Nederlandse emigranten en hun nazaten. Vier maal per jaar verschijnt het verenigingsblad, getiteld 'De Halve Maen' zo genoemd naar het schip waarmee Henri Hudson in september 1609 de haven van New York binnenvoer.



Thomas Alva Edison overleed op 18 oktober 1931 in West range (New Jersey). Er zijn diverse websites (youtube) waar u het huis dat Edison bewoond heft kunt bekijken.



In de grote tuin vindt u ook zijn grafsteen en die van zijn vrouw Mina. Beiden werden er begraven. (auteur: Herman Jacobs - <http://hijjacobs.wordpress.com/>)

Het Keizerlijke Leger en militaire post in China:

De status van het leger was niet hoog in de traditionele Chinese hiërarchie. Er bestaat een oud gezegde: "goed ijzer wordt niet gebruikt voor spijkers en goede mannen worden geen soldaat". In de praktijk was het leger echter van groot belang voor elke Chinese dynastie en een groot deel van de staatsuitgaven ging naar militaire zaken. Aan de noordgrenzen was een permanent systeem van grensbewaking nodig vanwege de oorlogszuchtige nomaden aldaar. Er waren legers nodig om de opstandelingen te onderdrukken en de handelsroutes door Centraal-Azië open te houden. De meeste dynastieën probeerden echter de vorming van grote professionele staande legers te vermijden, omdat die een machtscentrum konden scheppen dat rivaliseerde met het keizerlijk hof. Chinese legers bestonden grotendeels uit burgers die opgeroepen werden voor tewerkstelling in het leger en uit criminelen die als straf militaire dienst deden.

Mi 1983 - blok nummer 30 en Mi nummers 1879-1882 krijgslieden (terracotta leger) uit het graf van Keizer Qin Shi Huangdi. Het terracottaleger is een benaming voor de archeologische vondst van 9099 terracotta figuren die als grafgiften zijn meegegeven aan de eerste keizer van China, Qin Shi Huangdi. Het 'leger' bevindt zich tussen de berg Li en het hedendaagse Xian. Deze overblijfselen bij het graf



van keizer Qin Shi Huangdi (221-214 voor Christus) behoren tot het Unesco-Werelderfgoed. Een oplossing voor de defensieproblemen van de Sui- en Tangdynastiën was het 'fubing-systeem'. Dit hield in dat boeren zich verplicht vestigden in de grensstreken om daar militia's te vormen en voedsel produceerden wanneer ze niet vochten of trainden. De staat zag liever niet dat er blijvende banden ontstonden tussen officieren die van elders kwamen en die bij vrede meteen werden teruggetrokken. Het moreel en de effectiviteit van de militia's leden daaronder. Het fubing-systeem werd opgegeven aan het begin van de 8^e eeuw, toen de militaire situatie permanente grensgarnizoenen van geregelde troepen noodzakelijk maakte. Door een slechte rijkssupervisie werden enkele garnizoenscommandanten zeer machtig. An Lushan, de machtigste onder hen, begon in 755 één van de hevigste opstanden in de geschiedenis.

De nomaden en semi-nomaden aan de noordgrenzen van China vormden de grootste bedreiging van de Song dynastie en wisten die uiteindelijk naar het zuiden te verjagen en ze tenslotte onder de voet te lopen. De Ming dynastie daarentegen was gefundeerd op militaire macht en kon aanvankelijk de bedreiging in het noorden vrij goed aan. De Ming vestigden militaire kolonies, die onder bevel stonden van officieren uit hereditaire (= erfelijke) militaire families. Zeventig procent van de soldaten werkte in de landbouw. Deze kolonies leken op het fubing systeem maar werden in de hele natie ingezet en niet alleen in de grensstreken. Na het bewind van Yongle (1403-1424) werd de grensverdediging minder. De garnizoenen werden gehalveerd en de kolonies, die het leger moesten bevoorraden, begonnen hun producten op de markt te verkopen. In 1449 brachten de mongolen de Chinese troepen een enorme slag toe. De Ming herstelden zich en vormden een systeem van 500 regimenten of 'wachten' (wei), die elk uit 5.600 officieren en mannen bestonden.

Aan het begin van de 16^e eeuw zakte de militaire capaciteit en het civiele bestuur van de Ming definitief in, wat tot zijn ondergang leidde in de volgende eeuw. De Qing opvolgers startten met een groot en goede georganiseerde macht van 'Banierlegers', maar tegen de 19^e eeuw werkten die niet effectief meer en werden vervangen door Chinese eenheden. De legers van de late Qing slaagden er echter niet in de binnenvallende vreemde troepen en boerenopstanden neer te slaan. Het Hoofdstedelijke Leger College was voornamelijk een bestuurslichaam, belast met militaire benoemingen, titels, promoties, ontslagen en bevoorrading. Het organiseerde ook de militaire examens, die een stuk minder ambitieus waren dan de staatsexamens voor ambtenaren en die uit enkele scripties over basissetiek bestonden, maar verder vooral praktijkgericht waren. Dit laatste hield de beheersing van het paardrijden, boogschieten en zwaardvechten in. De geslaagden werden veldofficier en konden overal in China gestationeerd worden. De militaire strategie en tactieken vielen niet onder verantwoordelijkheid van het College, maar onder die van de oudste functionarissen van de keizer.



Zegels uitgegeven ten behoeve van de militaire post in China: Fig. 1: Kiautshiou (voorloper) Michel V21 - stempel STINANFORT Marine Feldpost - Fig. 2: Opdrukzegel Mi nr. 6 en rechterzegel Mi nr. 13 - Fig.3: China Volksrepubliek Mi 1953 1 en 2 en 195 nr. 4 - Fig. 4: Japanse Post, gepost in Noord China.

Jozef Wagemakers schrijft over de getoonde kaarten: De bovenste heeft een stempel van Dairen, gedateerd 4^e jaar, 9^e maand, 1^e dag, 1 september 1909. Het lijkt me geen postaal stempel maar de scan is slecht om te lezen wat er precies in staat. De frankering van 1 cent is natuurlijk te weinig om de kaart ook daadwerkelijk te verzenden naar Europa (zou 4 cent moeten zijn) en het lijkt me dan ook dat het Cancelled to Order is en onder couvert verzonden. Gebruik van zegels zonder overdruk is normaal vanuit Dairen, is dan Japans gebied.



De tweede kaart is een militaire kaart, de in rood gedrukte tekst gunji yubin (in het Japans) betekent



militaire post. Het paarse stempel eronder is van het legeronderdeel, bovenin Harbin en daaronder het betreffende legeronderdeel. Het rode stempeltje is van de dienstdoende officier om goedkeuring te geven voor verzending (militaire post is gratis). Zoals gebruikelijk zijn deze kaarten niet gedateerd met een jaartal en alleen met maand en dag. (5^e maand - 7^e dag). Helaas is het handgeschreven Japans voor mij niet te ontcijferen, daarvoor zul je toch echt een Japanner moeten vinden. Het paarse stempel op de voorkant is een z.g. toeristenstempel, geen postaal stempel maar van een hotel of bezienswaardigheid o.i.d. Alleen de twee karakters aan de rechterkant zijn leesbaar op de scan, daar staat Fengtien, de Chinese naam van Moukden. Een specialist op het gebied van Japanse militaire post kan waarschijnlijk wel zeggen in welk jaar de kaart gebruikt is, van bijna alle legeronderdelen is bekend waar en wanneer ze gelegerd zijn maar deze literatuur is allemaal in het Japans en ook niet beschikbaar in de bibliotheek van de Studiegroep China Filatelie. (auteurs: Miep & Rob Ronde, Jozef Wagemakers - Studiegroep China Filatelie) - Literatuur en zegels: Eigen archief en bibliotheek S.C.F.)

Uw e-mailadres is veranderd?

Om zeker te zijn dat u de KNBF Nieuwsbrief blijft ontvangen, nadat u bijvoorbeeld van provider bent veranderd, of nadat u uw e-mailadres heeft gewijzigd, is het nodig dat uw nieuwe adres in het adressenbestand van de KNBF is opgenomen. U kunt heel gemakkelijk uw nieuwe adres ingeven op de openingspagina van www.knbf.nl - uw oude adres verwijderen kunt u doen via <http://www.knbf.nl/index.php?page=afmelden-nieuwsbrief>

Vakantie in de Algarve (Portugal)

Onze vakantie hebben we dit jaar in de Portugese Algarve doorgebracht. Bij aankomst op de luchthaven van Faro, kregen we onze huurauto, een Fiat 500. Hiermee hebben we leuke tochten gemaakt.



Silves

We bezochten met onze Fiat onder andere Silves, een oude vestingstad, waarvan de vesting hoog boven de stad uit torent. De stad kwam tot bloei onder de Moorse heerschappij. “De Moren” was de benaming voor de islamitische bevolking van het



middeleeuwse Spanje en Portugal. De Moren waren voornamelijk Marokkaanse Berbers en Arabieren. De stad Silves was de hoofdstad van de taifa (onafhankelijke moslimrijkje). De taifa kende twee



afzonderlijke periodes: van 1040 tot 1063 en van 1144 tot 1151, toen het uiteindelijk werd veroverd door de Almohaden uit Marokko. Het fort is nu een toeristische attractie.

Vlakbij de oude vesting stond een prachtige oude kathedraal. Ook deze hebben we bezocht en van een in de kathedraal aanwezig kruis bleek ook en (persoonlijke) postzegel te bestaan.



Kaap Sint Vincent

Voor ons was het bezoek aan deze stad een welkome onderbreking van de zon, zee en stranddagen.

Een andere aanrader om te bezoeken is het uiterste zuidwestelijke landpunt Cabo de S. Vicente (Kaap Sint Vincent), ook wel het “einde van de wereld” genoemd. Op deze plek zie je waar je ook kijkt, alleen de Atlantische Oceaan om je heen, en de golven klotsen hier op de ruige rotsen. Voor de



scheepvaart staat hier een vuurtoren, en ook deze vond ik terug op een postzegel.

Dolfijnen

Gelukkig was de Atlantische oceaan vrij rustig toen we een



“dolfijntocht” maakten. Er werd voor 100% gegarandeerd dat je dolfijnen zou zien. Helaas, bij ons kwamen ze niet te voorschijn. De organisator bood ons de volgende dag een herkansing aan, en toen hebben we wel een stuk of 30 dolfijnen gezien, die vrolijk rondsprongen om onze boot. Al met al hebben we een zeer leuke vakantie gehad in de Algarve met mooi weer. En de Portugese wijn smaakte ook heerlijk. (auteur: Willem Hogendoorn)

Beschadiging postzegels:

Van de heer Ton van der Wurff ontvingen wij een bericht over de afhandeling van een klacht bij PostNL betreffende de beschadiging van postzegels, met name die op aangetekende stukken, waar de afzender soms veel moeite heeft gedaan er leuke zegels op te plakken en die door de vele stickers van PostNL soms helemaal worden overgeplakt of wel zodanig worden beschadigd (de stickers zijn niet zonder schade van de zegels te verwijderen) dat de ontvanger de zegels zonder meer in de vuilnisbak kan gooien. De heer Van der Wurff diende hierover een klacht in en kreeg daarop vrij snel een antwoord. Dit antwoord kwam er in grote lijnen op neer dat PostNL dit helaas niet kan veranderen. “Na gebruik zijn de postzegels voor ons (= PostNL) niet meer van waarde en wordt er om die reden ook niet zo mee omgegaan. Ik hoop voor u dat u in de toekomst op een andere wijze uw zegels binnen zal krijgen”.Zou er dan geen enkele verzamelaar bij PostNL werken.....?

KNBF Nieuwsbrief wordt ook internationaal gelezen:

Onze Nieuwsbrief mag zich verheugen in belangstellende lezers uit alle delen van ons land, maar ook in - soms verre - buitenland wordt de Nieuwsbrief maandelijks gelezen. Uit Zuid-Afrika komt de melding dat met name de Stellenbosch Filatelistevereniging en Thematics Southern Africa verschillende artikelen uit onze Nieuwsbrief vertalen (Afrikaans is net iets anders dan Nederlands) en publiceren in hun verenigings- ‘Nuusbrief’. Redacteur Robbie Harms zorgt dat de auteurs en de bron vermeld worden bij de artikelen, en indien wij in hun bladen iets interessants vinden, kunnen we dat natuurlijk ook weer gebruiken in onze KNBF Nieuwsbrieven.

Leuke wetenswaardigheden:

Uit de Nuusbrief van Stellebosch Filatelistevereniging (Zuid Afrika) komen de volgende wetenswaardigheden:

Het hoogst gelegen (permanente) postkantoor ter wereld is in Phari-Yong, in Tibet. Het is gevestigd op 4.575 meter hoog. In de USA heeft men ook een hoog gelegen postkantoor, namelijk in Climax, Colorado op 3.450 meter hoogte.

Het noordelijkste postkantoor ter wereld is gevestigd in Ny Álesund op Spitsbergen (Noorwegen).

Het meest zuidelijk gelegen postkantoor ter wereld is van de USA en is gevestigd op Antarctica, bij de Zuidpool, waar het ca. 1.000 wetenschappers en medewerkers verzorgt.

Het oudste postkantoor van het Verenigd Koninkrijk is nog steeds gevestigd in Sanquhar in het originele gebouw waar het in gebruik werd genomen in 1763.

Het postkantoor met de minste klanten is in 1988 gevestigd op Suwarrow, een atol van de Cook Eilanden Groep. Op het 800 meter lange en 200 meter brede eiland woont slechts één inwoner, de Nieuw Zeelander Tom Neale.

Het enige postkantoor onder zee werd ingericht op de zeebodem bij de Bahamas op 16 augustus 1939 als deel van de Williamson Photosphere, van het American Field Museum.

(facts and feats come from: Mackay, James, *The Guinness book of Stamps* - overgenomen uit de Stellenbosch Nuusbrief)

Postzegel volgend jaar 4 cent duurder:

Op 1 januari 2014 verhoogt PostNL de prijs voor een postzegel voor een normale brief, tot en met 20 gram, voor verzending binnen Nederland, van 60 naar 64 cent. Voor post naar het buitenland geldt vanaf 1 januari 2014 een basistarief van € 1,05. De verhoging is goedgekeurd oor de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De tariefwijziging valt binnen de grenzen die het Ministerie van Economische Zaken heeft bepaald.



EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (6)

VREEMD GEDOE MET DE FACTOR TIJD (I).

Poststukken in verzamelingen die op een tentoonstelling meedoen moeten *correct gefrankeerd* zijn met zegels die *geldig* zijn, dat wil zeggen dat het tarief moet kloppen en de afstempeling moet corresponderen met de periode waarin de betreffende zegels frankeergeldig waren (of nog zijn). Voor gestempelde losse zegels geldt dit laatste evenzeer. Niemand zal het vreemd vinden dat een zegel uit 1924 met het portret van koningin Wilhelmina en een stempel van 2013 niet acceptabel is. Het is echter heel goed mogelijk, ook buiten Nederland, ongeldige zegels alsnog van een hedendaags stempel te laten voorzien. Stuur een brief naar jezelf met naast de betreffende zegel ook nog de vereiste geldige frankering, dan zal de post niet moeilijk doen en er gewoon een stempel opzetten. Een voorbeeld. Deze zegel (Michel 1513) werd op 23-8-13 afgestempeld (al is dat moeilijk leesbaar), maar was slechts geldig tot 30 juni



2002. Eigenlijk een vorm van vervalsing, maar lang niet elke verzamelaar van gestempelde zegels zal daar op letten.

Iets geheel anders. Hoe zit het met de data op onderstaande brief?



De geadresseerde was geabonneerd op nieuwe zegels van België en kreeg ze in deze envelop toegestuurd in een periode vóór de volledige vrijheid van verkeer voor personen en goederen zoals we die tegenwoordig in de EU kennen.

Het velletje is afgestempeld op 16-10-65, de andere stempels zijn van 22-12-65. Wat is hier aan de hand? Oplossing in de volgende Nieuwsbrief.



Op 8 mei 1945 capituleerden de Duitse strijdkrachten, waarmee in feite het Duitse Rijk was opgehouden te bestaan. Na een periode met allerlei lokale uitgiften kwamen er in begin 1946 in drie bezettingszones postzegels uit met de naam



“Deutsche Post”. De door Frankrijk bezette gebieden Baden, Rheinland, Saarland en Württemberg hadden andere zegels, maar het “Deutsche Reich” was overal uit het



postverkeer verdwenen. Althans, dat zou men mogen denken. Je zou toch mogen verwachten dat de bezettingsmachten korte metten zouden maken met allerlei “nostalgie” uit nazi-Duitsland!

In de frankeermachinstempels leefde het oude regime echter nog geruime tijd door. Bij die van het tweede type is het

hakenkruis boven de waarde-aanduiding weggebeiteld. Dat toch wel.

(auteur: Sjoerd Bangma).

Guldenpostzegel mag weg van de rechter:

Alle bezwaren van postzegelverzamelaars ten spijt, het is vanaf 1 november echt niet meer mogelijk om een brief te frankeren met een postzegel uit de guldentijd. Het gerechtshof in Den Haag wees de bezwaren van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) en Postzegelshop Annette tegen het afschaffingsbesluit van PostNL dinsdag van de



hand. Volgens het hof mag bij het gewone publiek bekend worden geacht dat postzegels geen onbeperkte geldigheidsduur hebben. Wie postzegels koopt met een andere intentie dan om deze op poststukken te plakken, aanvaardt het risico dat die na verloop van tijd niet meer kunnen worden gebruikt. Verzamelaars en handelaren zien de afschaffing van de

guldenpostzegel als een grote klap, omdat een belangrijk deel van hun collectie nu opeens minder waard wordt. „Dit is een diepe teleurstelling”, zegt een woordvoerder van de NVPH. Er loopt nog een bodemprocedure voor het behoud van de guldenpostzegel, maar de zegsman betwijfelt of dat nu nog wel zin heeft. De NVPH schat dat er nu nog voor zo'n 50 miljoen euro aan guldenpostzegels in omloop zijn. Die zitten voor een groot deel in verzamelingen, maar volgens de woordvoerder is er ook nog steeds een „levendige handel” in guldenpostzegels die op brieven worden geplakt. (De Telegraaf - 25 september 2013) De afgebeelde cartoon komt uit de Volkskrant (met dank aan Jacques Greitemann).



Overigens, *er gaan geruchten* dat ook de Eurozegels binnen niet al te lange tijd hun geldigheid zullen gaan verliezen. Dus de zegels met waarde-aanduiding in Euro. Dus, als u nog veel Eurozegels heeft, die u nog kwijt wilt, is het wellicht nu de tijd om ze weg te plakken. !

Zo (erg) kan het ook nog worden.....:

Wij klagen wellicht over duurder wordende postzegels, over het feit dat we de guldenzegels niet meer mogen gebruiken (vanaf 1 november), over de teruglopende service van PostNL, over het feit dat we geen postbodes meer hebben en nog veel meer, maar het kan ook nog anders. In Canada moet men brieven, belastingaanslagen en betalingsherinneringen en andere post straks gaan afhalen. Het door verliezen geplaagde staatspostbedrijf overweegt de nu nog huis-aan-huis bezorging in stedelijke gebieden af te schaffen. Mensen moeten dan hun post gaan afhalen bij



postkantoren of afgifteloketten. De maatregel moet het kwartaalverlies van 104 miljoen Canadese dollars (= € 75 miljoen) van Canada Post-Postes Canada beperken. Zo (erg) kan het dus ook nog worden.....

Multilaterale 2014

De laatst gehouden Multilaterale tentoonstelling vond in 2011 plaats in Chur in Zwitserland. In 2014 zal de Multilaterale worden gehouden in Haldensleben, een stad met ongeveer 20.000 inwoners in Sachsen-Anhalt (D), van 29 tot 31 augustus 2014. De tentoonstelling wordt georganiseerd onder het motto: "25 Jahre Friedliche Revolution und Fall der Mauer", een duidelijke verwijzing naar de



samenvoeging van de (toen nog) beide Duitslanden in 1989-1990. In de naaste omgeving van Haldensleben zijn de herdenkingsplaatsen Marienborn en Hötensleben. Verder zijn er voor de bezoekers niet zo ver van Haldensleben een aantal

toeristisch zeer interessante plaatsen zoals de hoofdstad (van Sachsen-Anhalt) Magdeburg, VW autostad Wolfsburg, de Harz, Bauhaus Dessau, het Wörlizer park, Lutherstad Wittenberg en nog vele meer. Ook de stad Haldensleben heeft een aantal bezienswaardigheden, waaronder het barokslot Hundisburg met baroktuin, de markt met het enige 'rijdende' Rolandstandbeeld en in het Kreismuseum van Haldensleben is een deel van de nalatenschap van de gebroeders Grimm te bezichtigen. Multilaterale 2014 is snel te bereiken via de luchthavens in Hannover, Berlijn en Leipzig. De KNBF is één van de partners in deze Multilaterale, dus als u interesse heeft kunt u in Haldensleben tentoonstellen. Informatie: <http://www.multilaterale2014.de> en bij onze Commissaris Juryzaken: Albert Haan albert.haan@home.nl

Gratis 15 jaar Postex-postzegel en veel meer, alleen tijdens Postex

Graag geven wij u een aantal goede redenen om op 18, 19 of 20 oktober naar Postex in Apeldoorn te gaan:

- PostNL en ruim 50 handelaren zijn aanwezig met een groot en kwalitatief hoogwaardig filatelistisch aanbod op één locatie
- Veel gratis en goedkope postzegels
- Veel informatie over filatelistische thema's en verenigingen
- Een geweldige postzegeltentoonstelling (alle klassen) met ruim 700 kaders
- Een gezellig dagje uit, goed voor de filatelistische en sociale contacten
- Postex biedt meer dan op internet te vinden is
- Gratis parkeren zonder parkeerproblemen



Dit jaar is er voor elke bezoeker een gratis Postex-postzegel voor 15 jaar Postex, een duurzame Verrassingstas en een gratis Postex 2013 catalogus. Tijdens Postex is ook de nieuwste NVPH Speciale Catalogus 2014 te koop.

In het Postex-themanummer van het Maandblad Filatelie kunt u veel informatie vinden over deze jaarlijkse Postzegelshow en over de deelnemende jubilerende filatelistenverenigingen.

Dit jaar wordt het alweer de 15^e editie van Postex en natuurlijk is er weer heel veel te zien, te doen en te koop, voor elke postzegelverzamelaar en het hele gezin wat wils. Postex wordt gehouden in de grote, goed verlichte en royaal ingerichte zaal van de Americahal te Apeldoorn op vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en zondag van 10:00 tot 16:00 uur. De Americahal is rolstoelvriendelijk.

Nieuwe postzegels: Tijdens Postex verschijnen er veel nieuwe en bijzondere postzegels. PostNL geeft drie velletjes uit met elk drie verschillende Beurspostzegels, een velletje van tien postzegels voor de

Dag van de Postzegel en een Prestigeboekje. Ook zal er een bijzondere Postex-stempel gebruikt worden.

De Postex-organisatie geeft de jaarlijkse persoonlijke Postex-postzegel uit en speciaal voor deze 15^e editie van Postex een gratis persoonlijke postzegel die verder niet te koop of te bestellen is.

De KNBF geeft ook een persoonlijke postzegel uit in een velletje van tien voor de Dag van de Postzegel met als thema het Audio Visueel Centrum van de Bond en de jaarlijkse envelop voor de Dag van de Postzegel.

De jubilerende Filatelistenvereniging Gabriël geeft een jubileumpostzegelvelletje uit met drie verschillende zegels.

De Filatelistenvereniging de Vliegende Hollander geeft voor de 52^{ste} Dag van de Aerofilatelie een speciale envelop en een bijzondere poststempel uit. In veel gevallen geldt: op is op.

Spijker 1912: Tijdens Postex zal het emissieprogramma van PostNL voor het eerste half jaar van 2014 bekend gemaakt worden, een van de uitgiftes is op 27 januari 2014, een velletje postzegels met klassieke auto's van het Louwman Museum uit Den Haag. Op een van de postzegels staat een Spijker uit 1912 afgebeeld. Deze Spijker zal tijdens Postex aanwezig zijn. Een unieke kans om deze antieke auto met eigen ogen te bewonderen.

Meer informatie

Meer uitgebreide informatie kunt u vinden op www.postex.nl. In de Nieuwsrubriek van deze website vindt u steeds het laatste nieuws. U kunt ons ook volgen op www.facebook.com/postexapeldoorn www.twitter.com/postexapeldoorn Wilt u ook per e-mail geïnformeerd worden over het aller laatste nieuws over Postex dan kan dat, stuur een mailtje naar aartvsoest@gmail.com met vermelding "Postex- Nieuwsbrief" en wij houden u op de hoogte. Tevens zullen wij u dan informeren over de volgende Postex in 2014. (auteur: Aart van Soest)

1969: Frankeermachinstempels van Gemeenten met politieke propaganda.

Er zijn niet veel frankeermachinstempels van Nederlandse gemeenten met politieke propaganda. In de catalogus "Frankeermachinstempels van Nederlandse gemeenten" uit 1985 van Dhr. Veenstra



staan duizenden stempels maar er zijn er maar 42 met een politieke tekst.

Daarvan is een kwart in de trant van "Ga stemmen" en een enkele rondom Gemeentelijke herindelingen.

Politieke propaganda in het kader van landelijke politiek ken ik maar één serie, wel meteen met twintig stempels.

Eind zestiger jaren stond heel Limburg achter het streven van Maastricht om een universiteit te krijgen. Dit werd ook in de frankeermachinstempels van vele Limburgse gemeenten tot uitdrukking gebracht. Achttien gemeenten voerden in 1969 het stempel "Heel Limburg bepleit

Maastricht een universiteit" Ze behoren tot de meest zeldzame gemeentelijke frankeermachinstempels.

Dit stempel van Schaesbergen (afb.1) staat zelfs niet in de catalogus evenals dit stempel van Bergen (afb. 2).

Twee andere gemeenten, Sittard en Stramproij, hadden een net iets andere tekst: “Om reden van recht en billijkheid, Maastricht de 8^e medische faculteit”. Van deze stempels heb ik er geen in mijn bezit.



In 1974 werd zonder wettelijke basis toch gestart met een medische faculteit. Officieel werd de universiteit van Maastricht op 9 januari 1976 geopend. Uiteindelijk had de propaganda toch een positief effect. (auteur: Jan Heijs, Amsterdam).

Parijs 2014:

Voor de “Salon Planète du Timbre” in Parijs - 14 - 22 juni 2014, kunnen Nederlandse deelnemers alsnog inschrijven. Indien minimaal drie Nederlandse inschrijvers deelnemen, zal namens de KNBF een landscommissaris aanwezig zijn.

Deelname staat open voor :

- postgeschiedenis
- aerofilatelie
- thematisch, onderverdeeld in natuur, cultuur en techniek (géén andere thematische inzendingen)
- open klasse



Kadergeld: € 45,00 per kader (minimaal 5 kaders à 16 bladen - maximaal 8 kaders à 16 bladen. Aanmelding in Parijs sluit op 15 november 2013.

De Salon Planète du Timbre vindt plaats in Parc Floral de Paris, l'Espace événements Esplanade du Château de Vincennes 75012 PARIS FRANCE

Informatie bij onze Commissaris Juryzaken Albert Haan: albert.haan@home.nl

Postkantoor wordt hotel:

In de oude kern van Brummen, een klein stadje tussen Doesburg en Zutphen, is in het voormalige postkantoor een kleinschalig hotel met vier grote gastenkamers gevestigd. Postkantoren zijn natuurlijk voor vele doeleinden ingezet nadat PTT ze heeft verlaten, maar in het gemeentelijke monument zijn talrijke authentieke elementen bewaard gebleven en is het oude postkantoorverleden nog volop zichtbaar. De postbussenruimte werd entree, de bestellerzaal werd ontbijtzaal en via het oude laadperron bereikt men de grote besloten binnenplaats. In de grote zaal kan men ontbijten, koffie of een drankje nuttigen of de krant lezen. Regelmatig worden er klassieke concertjes georganiseerd. <http://www.hetoudepostkantoor.nl> (met dank aan Jacques Greitemann).



Verzamelaarsjaarbeurs:

Nog even en het is weer zover! 23 en 24 november is Jaarbeurs Utrecht weer het domein van vintage kleding & design experts, antiekiefhebbers, de klassieke verzamelaars, postzegelverzamelaars en schatgravers. Ruim 2000 stands verdeeld over 5 hallen en overzichtelijk ingedeeld garanderen u een nostalgische trip door het verleden. De voorverkoop met korting via internet is nu actief en het uitgebreide programma staat nu online. <http://www.verzamelaarsjaarbeurs.nl>