

De Pieterskerk in Leiden (deel 2)

De kerk:

De patroonheilige Petrus (rots) wordt in de Bijbel (zie Mattheus 16 vers 19) beloofd ‘... Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen...’. Hieraan heeft Leiden haar stadswapen te danken: Leiden Sleutelstad, met twee gekruiste sleutels.

De hemel heeft kennelijk meerdere vertrekken? Of is de tweede sleutel een reserve sleutel, want de ene lijkt precies op de andere.

Rond 1390 werd een begin gemaakt met de bouw van een geheel nieuwe (St.) Pieter. In de eeuwen die hierop volgden is er voortdurend gebouwd en verbouwd tot het gebouw dat er nu staat.

Er zijn noodreparaties uitgevoerd na de ramp met het kruitschip in 1807. Eerst in 1880 werd een grondige restauratie begonnen die tot 1931 zou duren, tot het begin van de grote crisis die de wereld in 1929 trof. In 1938 werd de kerk van haar - vermoedelijk Calvinistische - pleisterlaag ontdaan.

In 1971 werd de kerk onttrokken aan de eredienst en er kwam in 1975 een stichting voor het beheer.

Deze aparte stichting voerde een in grijpende verbouwing (1978-1982) uit en verhuurt de kerk voor allerlei evenementen. De universiteit is een van de belangrijkste huurders, maar ook in 1925 kreeg koningin Wilhelmina reeds aldaar haar eredocoraat, gevolgd door Sir Winston Churchill in 1946.

De meest recente restauratie vond plaats van 2001-2010 en is wellicht de kostbaarste (25.000.000 euro) en ingrijpendste sinds de ramp met het kruitschip. Het rijk nam hiervan 50% voor zijn rekening. De gemeente en tal van private instellingen en personen brachten de andere 50% bijeen.

Het werd een geweldige uitdaging voor architectenbureau Veldman/Rietbroek/Smit en bouwbedrijf Burgy.



In de Pieterskerk komt geschiedenis samen: Pilgrim Fathers, Wilhelmina, Cleveringa en Churchill.



Jezus zegt: “Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven”.
Peter Paul Rubens (1577-1640)

Een werkelijk ‘verheven’ klus met een scherp oog voor de vele historische kenmerken die deze gigant in zich bergt.

Men vond schilderijen op balken, inscripties op orgelpijpen en ontdekte fijnbewerkte kraagstenen uit de middeleeuwen.

Balken en kappen moesten verwijderd

worden om van de bonte kraagkever af te komen, veel natuursteen en

glas in lood moest worden

vervangen en vloerverwarming werd aangebracht.



De Pieterskerk vandaag de dag

Kortom een prachtig project waarbij veel onderbrekingen vermoedelijk noodzakelijk zijn geweest vanwege nader specialistisch onderzoek van de talrijke kunsthistorische elementen die soms zeer verrassend en onvermoed werden ontdekt.



De restauratie 2001-1010
– een ‘verheven’ klus.

En iedere vondst vormt natuurlijk het begin van nader onderzoek. Immers bij zo'n project is een team van deskundigen betrokken, zoals architecten, bouwhistorici, monumentenzorgers, de Stichting Pieterskerk, aannemer, timmerlieden, metselaars etc. etc.

Een gevoel van diep respect is hier op zijn plaats en de door onze vereniging gegeven aandacht voor deze uitputtende restauratie mag worden opgevat als een dankbetuiging aan alle gemotiveerde medewerkers die de klus hebben geklaard.

De Pieterskerk staat het hele jaar 2012 centraal in onze Leidsche vereniging van postzegelverzamelaars. Wij hebben inmiddels ervaring om met de geschiedenis van Leiden gepast en stimulerend om te gaan.

In 2008 koos Frans Hemelop met steun van het gehele bestuur voor de grondlegger F. Kaiser (1808-1872) van de Leidse Sterrenwacht, in 2009 koos hij voor het verblijf van de Pilgrim Fathers (1609-1621). Hij maakte eveneens een mooie postzegel over de moedige Cleveringa (november 1940) in 2010 en vervolgde in 2011 met een zegel ter ere van het 125 jarig bestaan van de 3 October Vereeniging en nu zal inmiddels traditiegetrouw in 2012 de Pieterskerk met een postzegel worden vereeuwigd.



Dank je Frans, voor nu en nog eens.

Hilbert A.C. Kamphuisen 2e secretaris en PR functionaris

Literatuur.

Hemelop, Frans - penningmeester, redacteur en... postzegelontwerper vanaf 2005.

Kennismening aantekeningen bij bezoeken in de Pieterskerk.

Mattheus 16, vers 19. NBG.

Bulletin Uitgever Waanders 'Over de Pieterskerk in Leiden' (2011).

Veerman, John namens de Stichting Bouwhistorie (zie www. etc.)

Vriendenbericht 09-11, Pieterskerk, Leiden.

Wikimedia Foundation (5 oktober 2011).

UITDAGING VOOR MOTIEFVERZAMELAARS: DE CURSUS BBM.

Zou het geen goed idee zijn om eens een deel van uw verzameling wat uit te diepen en er een klein vertoonbaar “werkstuk” van te maken? Dat is een UITDAGING voor uzelf en een STIMULANS voor andere leden van uw vereniging.

Daarbij wil de KNBF u graag begeleiden! Omdat deze cursus in de eerste plaats gericht is op INDIVIDUELE MOTIEFverzamelaars noemen we hem BBM, ter onderscheiding van de al vele jaren bestaande BBF, die gericht is op GROEPEN en bij diverse verenigingen gewoon blijft bestaan. De letters BBM zouden officieel Begeleiding Bij Motiefverzamelen kunnen betekenen, maar voorlopig hebben ze geen dieper gaande bedoeling dan Beter Bekijken (van het) Motief.

U bezit al veel zegels en veel kennis van uw onderwerp. Met de BBM wordt een deel van uw collectie toegankelijk gemaakt. De BBM probeert u met dat laatste te helpen. Wat is in grote lijnen de bedoeling?

- Neem een klein deel (selectie) uit de motiefverzameling
- Maak hierbij een eigen verhaal
- Zet de tekst samen met zegels en andere op hetzelfde motief betrekking hebbende filatelistische elementen zoals stempels, frankeermachinstempels, postwaardestukken e.d. op 12 (of 15) bladen van A4 formaat
- Toon dit op een verenigingsavond

Voorbeeld.

Een goede kennis (Johannes) verzamelt alles over water. Een selectie daaruit: kanalen (voor de scheepvaart). Zijn verhaal gaat over de eerste kanaaltjes van de Romeinen, de kleine binnenvaartwegen tot en tijdens de Industriële Revolutie, het moderne kanalenet en hij eindigt bij het Suezkanaal en het Panamakanaal. Hier volgen nu vier voorbeeldjes van het materiaal dat Johannes voor zijn verhaal heeft gebruikt (naast verschillende postzegels uit zijn voorraad).



Op zijn zoektocht naar materiaal kwam Johannes allerlei stempels tegen, waaronder dit "rare" model, een treinstempel. Hij vond dat wel curieus. Vervolgens stuitte hij op het verschijnsel dat kanalen ook onderhoud vragen en op diverse kunstwerken, zoals bruggen, sluizen en scheepsliften. Inmiddels past de zaak al niet meer op 12 bladen en zit Johannes al op 24!



Hoe werkt de BBM?

STAPSGEWIJS, waarbij het tempo wordt bepaald door de deelnemer zelf. Die kan de cursus afmaken in enkele weken, maar mag het werk ook uitsmeren over een paar jaren.

- Stap 1. Deelnemer legt contact met CFV. Deelnemer heeft zelf al idee of heeft vragen.
- Stap 2. CFV geeft advies en/of suggesties en denkt mee (bijvoorbeeld over titel, selectie, teksten, materiaal en bladindeling).

- Stap 3. Deelnemer gaat aan de slag en zoekt aanvullend materiaal.
- Deelnemer loopt tegen problemen op, heeft aanvullende vragen of heeft een stukje klaar: terug naar stap 2.
- Stap 4. Resultaat kan worden getoond binnen eigen vereniging.
- Vervolgstappen KUNNEN zijn het meedoen aan tentoonstellingen.

Wie of wat is de CFV?

De CFV is Sjoerd Bangma, de Commissaris Filatelistische Vorming in het bestuur van de KNBF. U kunt hem bereiken via sbangma@knbf.nl. Desgewenst kan het contact ook per post: Boomgaardreef 5, 3243 AC Stad aan 't Haringvliet.

BBM, iets voor u? Half september 2012 gaan we van start. Ieder die contact legt krijgt per ommeegaande suggesties voor een mogelijke aanpak.

Ned Kelly

De Ierse post gaf op 3 mei 2001 in het kader van "Ierse erfenissen in Australië" een postzegelblok uit over Ned Kelly. Naast het gezicht van Kelly zijn er handboeien te zien en een aanplakbiljet met de



woorden: £ 8000 reward. Dit geeft dit indruk dat we hier met een berucht crimineel te maken hebben.

Ned Kelly was een crimineel, die in Australië als een volksheld vereerd werd. Gek eigenlijk want hij pleegde straatroof, beroofde banken, kortom hij deed alles was verboden was, en toch een volksheld. Dit kwam omdat men zich hem herinnert als een dappere jongen, die zich verzette tegen de willekeur die de autoriteiten (politie) uitoefenden.

De moeilijkheden met Kelly begonnen omstreeks 1877, toen de Australische politiemann Alex Fitzpatrick de broer van Ned Kelly (Dan Kelly) wilde arresteren wegens paardendiefstal. Omdat hij geen arrestatiebevel had (en volgens overlevering dronken was), greep Ned Kelly in. Hij pakte Fitzpatrick op en gooide hem het huis van "de Kelly's" uit.



De politiemann klaagde Ned aan dat hij met een geweer drie maal op hem geschoten had.

Ned wachtte zijn arrestatie niet af en vluchtte samen met zijn broer Dan en met zijn vrienden Stephan Hart en Joe Byrne de bergen in, en verdiende daar zijn geld met dranksmokkel. In 1878 werd hij ontdekt door 4 politiemensen in de bergen, en kwam het tot een vuurgevecht. 3 politiemensen kwamen hierbij om het leven. Kelly zei later dat de politie begon met schieten en dat hij uit "noodweer" terug schoot, en kennelijk raak.

De regering van Victoria riep hierop de noodtoestand uit en Ned Kelly en zijn broer werden vogelvrij verklaard. Het gevolg was dat de Kelly-broers en hun vrienden nog gewelddadiger werden en nog meer banken gingen beroven.

De beloning werd opgevoerd van £ 2000 naar £ 5000 tot £ 8000, een geweldig groot bedrag in die tijd.

Kelly was de politie 16 maanden te slim af. Maar zijn vlucht kon niet eeuwig duren. Op 27 juni 1880 verzamelde de politie zich in Glenrowan. Deze streek werd inmiddels "Kelly Country" genoemd, omdat Kelly daar een vesting gemaakt had. Toen de politie deze omsingelde, kwam Kelly naar buiten en riep:

"Kom hier, ik ben Ned Kelly en uit ijzer gemaakt. De politie opende hierop het vuur. Ned Kelly raakte gewond en werd gevangen genomen. Zijn broer Dan werd doodgeschoten.





Ned Kelly werd naar Melbourne gebracht en berecht. Rechter Redmond Barry veroordeelde hem tot de doodstraf, welke werd uitgevoerd op 11 november 1880.

De Australische PTT gaf op 25 juni 1980 een envelop uit ter herinnering aan de machtsstrijd tussen de Kelly-gang en de politie, met onder andere de woorden: The siege of Glenrowan (het beleg van Glenrowan).

Over het familiedrama van de

Kelly's is een film gemaakt, genaamd "the Story of the Kelly Gang". De Australische PTT gaf hierover een postzegel uit in het kader van de Centenary of the Cinema 1995.

(auteur: Willem Hogendoorn)

E-kaders

Tijdens de Algemene Vergadering van de KNBF hield de heer W. Ahlers, voorzitter van de Oldenzaalse Postzegelclub (OPhV) een inleiding met als titel "E-kaders, tentoonstellen in de toekomst". Sinds 2008 is de OPhV bezig met zogenoemde e-kaders, op de computer met bijvoorbeeld powerpoint gemaakte tentoonstellingskaders, die met behulp van meerdere beamers vertoond kunnen worden. Het werken met e-kaders kan "echte" kaders vervangen, is kostenbesparend en biedt nieuwe mogelijkheden die met bestaande kaders ondenkbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan opbouwbeelden, waarmee de verschillende onderdelen van een filatelistisch stuk stap voor stap kan worden toegelicht. E-kaders lenen zich ook uitstekend voor filatelistische vorming. In het algemeen duurt het vertonen van een e-kader zo'n 10-15 minuten. Op de website www.e-kader.nl kunt u nadere informatie en voorbeelden inzien.

Openingstijden Bonds bibliotheek:

De Bondsbibliotheek is deze zomer gesloten op de volgende woensdagen:

18 juli, 25 juli

1 augustus, 8 augustus



MICHEL - ON - Line:

Wij ontvingen veel reacties op onze vraag inzake het gebruik van Michel-on-line, de meeste positief, sommige kritisch. Zoveel, dat plaatsing van alle reacties in de Nieuwsbrief enkele pagina's in beslag zou nemen. Vandaar dat de reacties zijn geplaatst op het Forum op de KNBF website www.knbf.nl : Contact filatelisten / Forums

Voetbal en filatelie zijn zo groot dat het de politiek niet kan ontlopen.

Deze maand start het Europees Kampioenschap voetbal. Voetbal is zo'n belangrijke sport dat de politiek het alweer in zijn greep heeft. Diverse politici hebben verklaard niet naar de Oekraïne te gaan omdat daar mensenrechten geschonden worden.

Filatelistisch is dit (nog?) niet te documenteren maar dergelijke onenigheden zijn er in het verleden ook geweest. De Jemenitische Arabische Republiek gaf in de zestiger en zeventiger jaren veel meer zegels uit dan ze voor hun post nodig hadden. Allemaal met leuke westerse plaatjes met het doel de verkoop van dit soort zegels aan, vooral thematische, verzamelaars. De meeste van hen kwalificeerden dergelijke zegels als zegels van "roofstaten" en kochten ze daarom niet.

En daar waar geld verdiend wordt zijn de principes nogal eens minder belangrijk. Bijgaand een blok dat in 1970 werd uitgegeven ter gelegenheid van de wereldkampioenschappen voetbal van dat jaar in Mexico (afb.1). O.a. stonden alle namen van de deelnemende landen op twee van de zegels, de twee onderste zegels van het blok.



Maar dat een Arabisch land ook Israël als deelnemer aan de wereldkampioenschappen erop zette, dat kon niet, ook al nam Israël wel degelijk deel. Onder druk van Egypte werd de naam Israël, op de twee plaatsen waar deze voor kwam, zwart gemaakt (zie afb. 1, onderste twee zegels.)

En omdat er geld verdiend moest worden werd niet op alle blokken de naam Israël zwart gemaakt, maar op een deel er van. Daarom zijn er blokken zonder de naam Israël zwart gemaakt en blokken met deze naam zwart gemaakt. Bij mij heeft het gewerkt want ik wil beide blokken in mijn verzameling “omstreden politieke propaganda” hebben en ik heb ze dus beiden gekocht.

Dat principes niet zo belangrijk zijn bewijst de Jemenitische Arabische Republiek zelf later weer.

Maakte men in 1970 de naam Israël op hun postzegels nog zwart, in 1971 geeft men postzegels uit waarop staat dat “international sports contribute to world peace” (internationale sport draagt bij aan de wereldvrede), zie afb. 2. Maar niet tussen de Jemen en Israël dus. Een beetje hypocriet mag ik dat toch wel noemen zonder voor wie dan ook politiek partij te kiezen. Ook postzegels zijn te groot en belangrijk. De politiek houdt, naast voetbal, ook postzegels in zijn greep. (auteur: Jan Heijs, Amsterdam).



Forums en websites: Op de site van KNBF (www.knbf.nl) is een rubriek: Contact filatelisten waar u de mening van andere filatelisten kunt lezen en waarop u eventueel zelf commentaar kunt toevoegen - natuurlijk als u een KNBF ledenkaart heeft en bent ingelogd. De in deze rubriek opgenomen websites laten een groot aantal bijzonder interessante verzamelingen en informatiesites zien.

Verslag jubileummanifestatie NVTF ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan, op 12 mei 2012 te Amersfoort.

Ondanks de mogelijke concurrentie van een aantal andere evenementen was de opkomst hoog, zeker 120 mensen (en dat is veel voor één vereniging). Rond het obligate onderdeel van de jaarvergadering had de organisatie een viertal presentaties geplaatst die elk twee keer werden gehouden, zodat niemand iets hoefde te missen. Gezien de reputatie van de sprekers (Sjoerd Bangma, Arnold van Berkel, Koenraad Bracke en Jan-Cees van Duin) bleken de toch vrij ruime leslokalen van de school voor praktijkonderwijs Accent aan de krappe kant. Een achttal handelaren had positie gekozen tussen een aantal expositiekaders en schermen met een digitale versie van een wedstrijdinzending die op dat moment in Vlissingen werd beoordeeld. Tussen de bedrijven door werden vele nieuwe contacten gelegd en oude vernieuwd. Een buitengewoon geslaagde dag die werd besloten met de presentatie van de nieuwe NVTF folder en een velletje met drie fraaie, wervende persoonlijke postzegels. Een ingelijst exemplaar werd door voorzitter Henk den Duijn aangeboden aan Sjoerd Bangma in zijn functie als vertegenwoordiger van de KNBF. Beide heren benadrukten de goede relatie tussen de beide organisaties, de prima samenwerking en hun eensgezinde, positieve instelling inzake de toekomst van de filatelie. De leden van de NVTF zullen het velletje binnenkort ontvangen bij het blad Thema.

Zitterds verleden.

Met name door de doortastendheid van ons verenigingslid, dhr. Jean Meijntz, bracht de toenmalige TPG Post in 2006 een velletje postzegels uit met daarop afgebeeld de huizen op de markt en kerken van Sittard. Het geheel werd verder gekenmerkt met “vastelaovends” afbeeldingen. Zoals de papegaai, de Marotte, een verwijzing naar de carnavalsvereniging van Sittard. De steek, de muziek en het kleurrijke (verkleed) aspect ontbraken ook niet. Maar met name de Grote of Sint Petruskerk, valt met haar 80 meter hoge toren met typische speklagen van baksteen en mergel op.



De geschiedenis van deze kerk gaat in ieder geval terug tot rond het jaar 1000. Deze kerk is in 1299 verheven tot kapittelkerk. Dit houdt in dat de kerk wordt bestuurd door een college van 12 priesters. De St.-Petruskerk is kapittelkerk geweest van 1299 tot 1802. In dat jaar werd het kapittel door de Franse bezetter opgeheven.

De vereniging Sittards Verleden bracht afgelopen St. Joepmarkt, 19 maart, opnieuw een postzegel uit met de afbeelding van de St.-Petruskerk. De foto is

uniek, omdat hij gemaakt is vanuit een gondel van de reuze attractie, die gestaan heeft op de Sittardse Markt tijdens het Oktoberfeest in 2011. De voorzitter van de vereniging maakte de foto voor de postzegel, die werd ontworpen door bestuurslid Fons Morel. De zegel, in velletjes van 10, en daarnaast een herdenkingsenveloppe met deze zegel zijn verkrijgbaar bij deze vereniging.



De uitgifte van deze zogenaamde “persoonlijke” postzegels, ze zijn namelijk niet bij PostNL te koop maar daar kan je ze wel bestellen en laten vervaardigen, neemt de laatste jaren een enorme vlucht. Onze eigen postzegelvereniging vierde afgelopen jaar haar 80-jarig bestaan met een uitgifte van 20 postzegels met daarop voornamelijk afgebeeld historische plekken binnen de plaats Beek en herinnering aan het Els likeurtje. Zelf kunt u dus ook uw eigen postzegels ontwerpen en laten drukken. Van uw kinderen of kleinkinderen. Maar let op! PostNL past censuur toe! Een afbeelding van Saddam Hoessein werd afgewezen.

Contact met onze postzegelvereniging De Philatelist? Mail: dephilatelistgeleen@kpnmail.nl

(auteur: Wim Meens)

Gouden bondsspeld voor Harrie de Kok.

Woensdag 6 juni, tijdens een verrassend intermezzo op de jaarvergadering van de Vereniging van Postzegelverzamelaars Tilburg, kreeg de heer Harrie de Kok uit handen van bondsbestuurslid Sjoerd Bangma de gouden bondsspelduitgereikt. Harrie de Kok is niet alleen ruim 25 jaar penningmeester van de VPT, maar ook van JFN en zeer gewaardeerd adviseur van de KNBF en haar leden in diverse financiële aangelegenheden. Zo is hij onder andere de auteur van een handleiding voor kascontrolecommissies.



KNBF Nieuwsbrief

De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site. www.knbf.nl. Of scan de QR code met uw mobiele telefoon. Alle postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, kunnen zich aanmelden voor een **GRATIS** abonnement op de KNBF Nieuwsbrief via www.knbf.nl



Voor het aanmelden geldt het volgende: 1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op de KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. 2) voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u ontvangt dan automatisch een e-mail waarmee u door aan te klikken uw abonnement kunt activeren. Verder is het voor leden van een bij de KNBF aangesloten vereniging wel van belang zich aan te melden op de KNBF site om de Bonds-ledenpas te activeren. U kunt dan gebruik maken van de vele aan de pas verbonden voordelen



GRAAF LODEWIJK VAN HEIDEN

Berend Botje ging uit varen
Met zijn scheepje naar Zuidlaren
De weg was recht, de weg was krom
Nooit kwam Berend Botje weerom
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
Waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar
Hij is naar Amerika.

U kent natuurlijk dit mooie ouderwetse kinderliedje, maar hoe is dit ontstaan ? Wie was eigenlijk Berend Botje ? wat heeft het te maken met de filatelie ?

Wij weten alleen dat hij een “standbeeld” heeft in Zuidlaren, wij hebben het hier voor u afgebeeld, verder zijn er verschillende versies omtrent de oorsprong van dit versje en één ervan hebben wij voor u uitgekozen, voor de echtheid er van kunnen wij evenwel niet garant



staan, interessant is het wel.

Op 6 september 1773 werd Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf rijksgraaf van Heyden (Heiden) geboren. De familie van Heiden resideerde op de havezate Laarwoud in Zuidlaren.



Lodewijk was pas negen jaar toen hij cadet werd bij de Hollandse zeemacht, diende als adelborst op “De Zephir” en “De Havick” en in 1789 kreeg hij de rang van Luitenant ter Zee.

Op Zondag 18 januari 1795 komen wij hem tegen op het strand in Scheveningen want dan begeleidt hij stadhouder Willem V op diens vlucht voor het Franse leger naar Engeland. Bij zijn terugkeer werd Lodewijk meteen gearresteerd en gevangen gezet in de gevangendoor aan het Buitenhof in den Haag, maar werd alweer na drie maanden vrij gelaten, waarop hij ontslag nam uit de zeedienst en terugkeerde naar Zuidlaren. Ofschoon pas 22 jaar oud, vertrok hij naar Rusland en trad in dienst van de Russische Marine, waar hij werd aangesteld als kapitein-luitenant en tot 1803 was de Zwarte Zee zijn operationeel gebied. Al snel werd hij bevorderd tot kapitein ter zee 2e klas, in 1808 tot 1e klas en in 1817 tot schout bij nacht.



Op 20 oktober 1826 vond de belangrijke

zeeslag van Navarino plaats. Turkije en Griekenland waren met elkaar in oorlog en door de interventie van Russische, Franse en Engelse eskaders werd de Turks-Egyptische vloot verslagen. Het Russische eskader stond onder het bevel van van Heiden, terwijl admiraal Sir Edward Codrington het bevel voerde over de Engelse vloot en admiraal Henri de Rigny de Franse vloot aanvoerde. Wij zien deze zeeslag hier afgebeeld op Griekenland Scott 339, uitgegeven in 1928.



Dit trio is in Griekenland bekend geworden als “Tris Navárchí” drie admirals en veel steden in Griekenland hebben wel een “Platía tríon navárchon”, plein der drie admirals.

Na de overwinning werd van Heiden bevorderd tot vice-admiraal en ook ontving hij verschillende hoge onderscheidingen. Voor de Grieken was hij hun verlosser, een zijstraat aan het Victorieplein in Athene is naar hem vernoemd, ook werd hij geëerd op een Griekse postzegel, die u hier kunt zien, Scott 343, uitgegeven in 1928. Zoals u duidelijk kunt zien is

zijn naam echter onjuist weergegeven: “van der Heyden”, inplaats van “van Heiden”. Ook Rigny en Codrington werden met een zegel geëerd op respectievelijk Scott 342 en 341



In 1832 keerde hij terug naar Nederland en werd ontvangen als een vorst. Koning Willem I benoemde hem tot Commandeur in de Militaire Willemsorde en stelde een gewapende stoomboot tot zijn beschikking waarmee hij diverse plaatsen



bezoekt en natuurlijk ook Zuidlaren, waar in Laarwoud te zijner eer een groot feest werd gehouden’

Al snel kreeg hij en dit werd later Berend Botje. naar zijn zin in vertrok naar kon hij niet zich uiteindelijk in Reval, het huidige Tallinn in Estland.



de koosnaam BéBé verbasterd tot Hij had het niet echt Zuidlaren en Amerika, ook daar wennen en vestigde

Op 77 jarige leeftijd, op 17 oktober 1850, overleed hij aan de gevolgen van oedeem en hij werd in de Alexander Nevski kathedraal in Tallinn begraven ofschoon het zijn wens was dat Zuidlaren zijn laatste rustplaats zou worden.

Op 20 oktober 1977, het was immers 150 jaar geleden, werd de slag bij Navarino door Griekenland weer herdacht, ditmaal met een zegel die de drie admiraals afbeeldt die destijds de Turks-Egyptische vloot vernietigden alsmede de drie “admiraal” schepen.

(auteur: Herman Jacobs)

Oproep

De auteurs van een in 2013 te verschijnen publicatie over de Nederlands-Indische censuur uit de periode 1940- 1942 (tot de Japanse bezetting) zouden graag in contact komen met een gevorderd verzamelaar van degelijk posthistorisch materiaal. Contact kunt u opnemen met N.J de Weijer, Postbus 1206, 2280CE Rijswijk of njdeweijer@telfort.nl

Reactie op artikel KNBF Nieuwsbrief van mei 2012:

“V” op dienstbrief uit 1943 heeft niets met “Victoria” te maken.

In de vorige KNBF nieuwsbrief van mei j.l. stond een artikel over de oorlog over het “V” teken voor “Victorie”. Aan het eind is een dienstbrief uit 1943 van de “Nederlandse Centrale voor eieren en pluimvee” afgebeeld met de resten van een verwijderde “V” op de voorzijde. Vraag was of iemand wist of deze “V” wel of niet iets met de “Viktorie” campagne tussen Hitler-Duitsland en de Geallieerden te maken had. De dag dat de nieuwsbrief uit kwam ontving ik al een uitvoerig antwoord van de heer Simons. Met dank aan hem, kan ik ook de lezers nu mededelen dat niet het geval is.

Kort samengevat komt het antwoord hier op neer:

- De “V” staat op de voorzijde van een dienst antwoordenvolpde en diende om de campagne aan te geven waarvoor de antwoordenvolpde, opgevouwen in een brief, verzonden was aan iemand die dan kosteloos antwoord kon geven. Zo kon bij ontvangst van het antwoord aan de voorzijde al gezien worden tot welke categorie de antwoorder hoorde.
- De “V” zal weg geradeerd zijn omdat de afzender nog een antwoordenvolpde had liggen en deze voor een ander doel wilde benutten dan waarvoor deze ontvangen was. Dat blijkt ook uit het rechtsboven op de enveloppe vermelde dossiernummer en de ten overvloede ondertekening onder het nummer 32, dat staat voor het nummer van de instelling op de lijst van bevoegde instellingen om portvrije antwoordenvolpden te versturen.

Conclusie: de weg geradeerde “V” heeft als oorzaak het besparen van portkosten en niets anders. (Jan Heijs, Amsterdam).

(Ver)ontwaard(ig)ing

U bent ongetwijfeld allemaal bekend met de manier, waarop Postnl en haar voorgangers postzegels op brief zo kunnen ontwaarden, dat ze voor filatelisten niet meer bruikbaar zijn. Een manier die ik nog niet kende laat ik U hier zien.



Op een brief die mijn jongste zoon afgelopen najaar ontving, heeft Postnl niet alleen ontwaard door af te stempelen, maar ook door een sticker op de zegel (in dit geval een kinderzegel uit 2008) te plakken om aan te geven, dat gecontroleerd is dat de frankering (toen nog € 0,46) toch echt klopt.

Als U van deze toegevoegde vorm van ontwaarding – bijna schreef ik verontwaardiging – van postzegels meer afweet, laat het de redactie dan s.v.p. weten.

Bij voorbaat dank.

(auteur: Jaap Mieras - Zutphen)

Soms vind je wel eens wat.....

Nu ruim 2 maanden geleden werd op eBay een cover aangeboden van de 1e lancering van VEGA, de nieuwe ESA-raket, op 13 februari 2012 vanaf de lanceerbasis Kourou.

Wat mij meteen opviel was dat de datum in de stempel-afdruk verkeerd was. Die was niet 13-2 met daaronder 2012 maar 13-12, dus 13 december 2012!

Een leuk 'hebbedingetje' (zie hieronder) dat aardig in mijn verzameling past!

(bron: Verenigingsblad Ruimtevaart Filatelie Club Nederland R.F.C. auteur: A.P.H.M. Jacobs)



Nieuwsbrief NPofC:

De vereniging Netherlands Philatelists of California heeft haar interessante Nieuwsbrief weer geplaatst op de website: <http://www.npofc.org>

Filatelieblog:

Bezoekt u ook eens onze Filatelieblog een onderdeel van de website van de KNBF www.knbf.nl . En mocht u interessante informatie of leuke verhalen en artikeltjes hebben welke geplaatst zouden kunnen worden op Filatelieblog, stuur dan uw informatie aan redactienieuwsbrief@knbf.nl

Verenigingen – Beurzen – Evenementen

Ruilbeurs Brielle

PV "Filatelie" Brielle en Omstreken organiseert op de zaterdagen 26 mei, 22 september, 27 oktober, 24 november en 22 december 2012 een postzegelruilbeurs in het Zalen Centrum, Langestraat 76 in Brielle. De entree bedraagt één euro, onder de 18 jaar gratis. De zaal is open van 13.00 t/m 16.00 uur. Er zijn meer dan 100 boeken 5 cent zegels. Info: 0181-415640 of email halooverbeek@planet.nl

Postzegelbeurzen in Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer.

De ZuidHollandse vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert zaterdagse postzegelbeurzen t.w. op 16 juni 2012 in Ontmoetingscentrum "De Schuitejager", Scheepswerf 18 in Leidschendam; op 9 juni 2012 in Gebouw wijkvereniging "Zuiderpark", Escamplaan 55 in Den Haag en op 7 juli 2012 in Buurtruimte Buytenrode, César Franckrode 60 in Zoetermeer.

Entree voor niet-leden : € 1,00; parkeren gratis. Openingstijden van de beurzen zijn van 13.00 tot 16.00 u, de veiling vindt plaats vanaf 13.30 u (kavels bekijken van 10.00 tot 13.00 u). Website : www.ZHPV.nl
Inlichtingen : 070-3867303.

Ruilbeurs Drechtsteden

Dordtse Postjager organiseert op de zaterdagen 23 juni, 22 september, 27 oktober, 24 november 2012 de Postzegel Ruilbeurs in De Gravenhorts, Vijverlaan 1002, Dubbeldam entree en parkeren gratis - info 06 19234614

Internationale Postzegelbeurs Barneveld

Hollandfila Internationale Postzegelbeurs met veel handelaren op 24 en 25 augustus 2012 10.00 - 17.00 u. Entree € 3,00 p.p. t/m 16 jr gratis. In de Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld. Info: www.eindejaarsbeurs.nl



Postzegelbeurs Zwolle

PV Zwolle organiseert een postzegelbeurs op 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november en 22 december in gebouw Jubal, Geert Grootestraat 1, Zwolle - aanvang 10.00 u - einde 15.00 u. Parkeren en toegang gratis. Info en tafelreservering: 038 4216493

Brabantse Filatelistendagen Oosterhout (NB)

De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs 'Brabantse Filatelistendagen' op de zaterdagen 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december van 13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout Z - toegang € 0,50, parkeren gratis.



Filafair 2012 's-Hertogenbosch

Filafair organiseert op vrijdag 14 september 10.00 - 17.00 u en zaterdag 15 september 2012 10.00 - 16.00 u de 3^e



Nationale Postzegelbeurs met nationale en internationale standhouders in Maaspoort Sports en Events, Marathonloop 1, 5235 AA 's-Hertogenbosch. Entree € 3,00 p.p. en vrij parkeren. www.filafair.nl

Postzegelbeurzen in Aalsmeer 2012.

Op 15 september, 20 oktober, 24 november en 15 december houden wij een Ruilbeurs in "Het Parochiehuis" Gerberastraat 6 Aalsmeer 0297-340484. Openingstijden zijn van 09.30 u tot 15.00 u, Toegang is gratis. Voor inlichtingen of tafelhuur Dhr. C. Meurs 0297-343886 of Dhr. S. Zijlstra 0297-340257Of kijk op onze website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.



Verzamelbeurs Veghel

Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert in Wijkgebouw "De Golfstroom", van Diemenstraat 1a, op 3e zondag van de maand van 9:30 - 12:30 uur een verzamelbeurs, met elke maand een expositie van een verzameling. Data: 16 sept., 21 okt., 18 nov., 16 dec. 2012 Info. M. Bosch, 0413-367786. E-mail : verzamelbeursveghele@onsbrabantnet.nl Website : <http://www.verzamelbeursveghele.nl/>
Entree jeugd GRATIS , volwassenen 1,00 euro.

Ruilbeurs Helmond

Postzegelvereniging de Helmveste organiseert op 23 september een ruilbeurs in De Fonkel, Prins Karelstraat 123, Helmond van 09.30 tot 13.00 Info: C. van Elk tel. 0492-539339

Verzamelbeurs De Meern

Postzegelvereniging Postfris'68 organiseert op zaterdag 29 september 2012 een verzamelbeurs in cultureel centrum De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern. Openingstijden: 9.00 tot 12.00 uur. Toegang en parkeren gratis. Info: tel 0348443237 of www.pf68.nl

Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede in 2012

Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede (FVW) organiseert op Zondag 30 september; 28 oktober en 25 november 2012. Vikinghal, Karolingersweg 234, 3962 AP Wijk bij Duurstede. Openingstijd : 11.00 u / 15.30 u. Toegang gratis. Informatie en/of standhuur: Mw. G. van Lunsen tel. 06-22650760. FVW-website: www.fv-wbd.nl

Najaarsbeurs Heemskerk

KPC-Beverwijk organiseert op 7 oktober 2012 10.00 - 16.00 u, een grote Najaarsbeurs in het Kennemer College, Plesmanweg 450, 1965 BD Heemskerk. Er zijn handelaren en ruil tafels. Entree € 2,00 incl. kopje koffie. Info: Frits Zuiderduin 0623 271149



Najaarsbeurs IJmuiden

PV IJmuiden organiseert een grote Najaarsbeurs op 14 oktober 2012 - 11.00 - 15.00 u, in Buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29, 1971 VZ IJmuiden.

Postex 2012:

De Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars (NVPV) organiseert i.s.m. de Gezamenlijke stuurgroep Evenementen (GSE), een samenwerkingsverband van KNBF, NVPH en PostNL voor de veertiende keer het postzegelvenement Postex 2012 op vrijdag 19 oktober (10.00 - 17.00 u) zaterdag 20 oktober (10.00 - 17.00 u) en zondag 21 oktober 2012 (10.00 - 16.00). Jeugdfilatelie, handelaren, PostNL, Dag van de Postzegel, promotiestands, tentoonstelling, postzegelberg voor de jeugd enz. Toegang € 5,00 p.p., jeugd t/m 17 jr gratis. Op vertoon KNBF Bondspas € 1,00 reductie. Paspertout voor drie dagen € 10,00. Parkeren gratis.



Verzamelbeurs Reeuwijk

De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek Boskoop organiseert op zaterdag 20 oktober en 15 december 10.00 - 16.00 u een verzamelbeurs in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk Info: J.C.M. Zirkzee 0172 216239 j.p.zirkzee@kpnplanet.nl

IRIS Postzegelbeurs Papendrecht

Postzegelvereniging "IRIS" uit Papendrecht organiseert op de zaterdagen 20 oktober en 15 december 2012 een postzegelbeurs in De Palm, Van der Palmstraat 3, Papendrecht Toegang en parkeren gratis. Inl: M. Smeding (0184 415437) e-mail m.a.smeding@tele2.nl

Ruilbeurs Aalsmeer

PV Aalsmeer organiseert een ruilbeurs op 20 oktober 09.30 - 15.00u, in Het Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1461 SG Aalsmeer.

Ruilbeurs Katwijk- Rijnsburg:

Postzegelvereniging Katwijk - Rijnsburg organiseert op 27-10-2012 van 10.00 - 15.00 u een ruilbeurs in wijkgebouw "de Wiek" Fresiastraat 19 2223 XA Katwijk. Entree € 0,50. Er zijn handelaren aanwezig. Info. tel 071-5173995. Het wijkgebouw is rolstoel-vriendelijk en rookvrij. Er is voldoende gratis parkeer-gelegenheid

Najaarsbeurs Heerhugowaard

PV Heerhugowaard organiseert een grote Najaarsbeurs op 28 oktober 2012 10.00 - 16.00 u in De Swan, Middenweg 178, 1702 HE Heerhugowaard. Stuiverboeken, handelaren, rondzendboekjes, ruil tafels enz. www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl



Najaarsbeurs St. Maartensbrug

FV Westfriesland organiseert een Najaarsbeurs op 28 oktober 09.30 - 12.30 u in De Uitkijk, Maarten Breetstraat 1, 1752 AG St. Maartensbrug

Brabantse Verzamelaarbeurs:

OVVP Oosterhout organiseert i.s.m. PV Breda en andere verzamelaarverenigingen een Grote Verzamelaardag op zaterdag 10 november 2012 in Recr.Centrum Het Haasje, Vijf Eikenweg 45, Dorst (Oosterhout). Open voor publiek: 10.00u - veiling (vooral topstukken) 13.30 u - info betr. tafelhuur enz. voorzitter@oosterhouterpost.nl



Najaarsbeurs Huizen

PV Huizen organiseert op 10 november 2012, 10.00 - 17.00 u een grote Najaarsbeurs incl. grote veiling en semi-handelaren in Zenderkerk, Borneolaan 30, 1276 NS Huizen. Info: Jan Visscher 035 5387550

Najaarspostzegelbeurs Haarlem

Najaars postzegelbeurs van "Op Hoop van Zegels" Haarlem, op zondag 25 november van 11-15.30 uur in "Casca de Luifel" Herenweg 96, 2101 MP Heemstede. Filatelieloket aanwezig, toegang voor bezoekers gratis. Inlichtingen: m.hagenaars2@chello.nl

Eindejaarsbeurs Barneveld

www.eindejaarsbeurs.nl organiseert op 28 en 29 december 2012 10.00 - 17.00 u een Internationale Postzegelbeurs in de Veluwehal, Nw.Markt 6, 3771 CB Barneveld Veel handelaren, Entree € 3,00 p.p. jeugd t/m 16 jr gratis.

Tentoonstelling "ACHTERHOEK 2013" met ruilbeurs in Varsseveld.

Vier jaar na het Jubileumjaar 2009, met de vijfde Tentoonstelling in 25 jaar, organiseert PV De Globe, afdeling 'de Achterhoek' op 8,9 en 10 maart 2013 in de "van PALLANT HAL" te Varsseveld nu de zesde tentoonstelling met de naam: "ACHTERHOEK 2013". Een Tentoonstelling van 500 kaders, 250 kaders Categorie 2 en 250 kaders Categorie 3. Het geheel is een overzicht van Landenverzamelingen en diverse andere, Thematische of Specialistische collecties. Er is ook een Jeugdhoeke en er zijn ook enkele Jeugdkaders te bewonderen. Verder is er met dezelfde openingstijden als de Tentoonstelling, een "GROTE POSTZEGEL-BEURS" met beslist voor iedereen wat wils. www.deglobe-achterhoek.nl E-mail : achterhoek2013.wassink@hotmail.com

Europhilex London 2015

De eerste reserveringen zijn al binnen voor Europhilex London 2015., die wordt gehouden van 13 tot 16 mei 2015 in Business Design Centre in London - Islington, waar ook de 2010 International Stamp Exhibition werd georganiseerd. Voor standreserveringen voor 1 juli van dit jaar geldt een korting van 10% op de standprijs. Info: www.london2015.net Of contact londonstamps2015@gmail.com De tentoonstelling is open voor alle leden van organisaties die lid zijn van FEPA.



Wilt u dat wij ook uw activiteit vermelden in deze rubriek? Stuur u dan de gegevens - zo beknopt mogelijk en in Word - naar redactienieuwsbrief@knbf.nl en vergeet u vooral niet te vermelden wanneer, waar en hoe laat. En een eventueel informatieadres.

Association
Internationale des
Journalistes
Philatélique

