

# VERENIGINGSBLAD

## 4<sup>e</sup> Kwartaal 2022

De Philatelist Geleen

SINDS 1931



Pohjois Inkeri

Republiek Noord-Ingemanland



Colofon:*Secretariaat:*

De Philatelist Geleen  
 Rector Simonsstraat 10 6174 RK Sweikhuizen  
 046 - 426 3888

*Opgave adreswijzingen / nieuwe leden / opzeggingen:*

Tom Eijwoudt  
 Dr. Nolenslaan 9 6162 EV Geleen  
 046-4748244

*Website:* [www.dephilatelistgeleen.nl](http://www.dephilatelistgeleen.nl)

*Email:* [info@dephilatelistgeleen.nl](mailto:info@dephilatelistgeleen.nl)

---

***Opzeggingen van het lidmaatschap (schriftelijk) voor 1 november.***

---

*De contributie bedraagt*

*€ 32,50 per jaar, inclusief abonnement "Filatelie"*

*€ 20,00 per jaar, exclusief abonnement "Filatelie"*

*Rekening: NL42 RABO 0170 7943 77*

*Maandelijksse bijeenkomst als regel 1<sup>e</sup> zondag van de maand.*

*Aanvang 10 uur.*

*Zaal open om 9.30 uur. K.B.O. Sociëteit St. Augustinus  
 (nabij de brandweerkazerne) Molenstraat 42 te Geleen*

---

*Bestuur:*

Voorzitter :	Wim Meens	 06 - 15150581
Penningmeester :	Tom Eijwoudt	 046 - 4748244
2 <sup>e</sup> Penningmeester	Harrie Vaasen	 046 - 4263086
Bibliotheek / Secretaris:	Vacant	
Public Relations (PR):	Vacant	
Redactie / Nieuwtjesdienst:	Wim Meens	 06 - 15150581
Veiling / Rondzendverkeer	Helmut Reisser	 0049-1749247758

## **Voorwoord van de voorzitter.**

Geachte leden en lezers,

Bijna drie jaar geleden verscheen ons laatste clubblad (1<sup>e</sup> kwartaal 2020) over 75 jaar Suske & Wiske. Er is in die drie jaar veel gebeurd. Een corona-pandemie teisterde de wereld en legde alle activiteiten praktisch stil. Onze vereniging heeft in die periode toch nog aardig wat ledenvergaderingen kunnen organiseren, waardoor we als leden niet helemaal van elkaar vervreemde.



Vorig jaar hebben we na de zoveelste lock-down, op 25 en 26 september 2021 toch nog ons 90-jarig jubileum kunnen en mogen vieren. Ondanks het feit dat de organisatie van deze gecombineerde LEGO en postzegelbeurs veel complimenten heeft mogen ontvangen van de aanwezige bezoekers, viel de bezoekers aantallen vies tegen. Dit wijten we voornamelijk aan de invoering van de coronapas die op 25 september, op het laatste moment, door de overheid verplicht werd ingesteld. De beurs verplaatsen naar een later tijdstip kon niet meer. En moesten we halsoverkop nog gaan voldoen aan een streng toegangsbeleid. Waardoor niet gevaccineerden niet naar binnen mochten worden gelaten en de wel gevaccineerden eerst de kat uit de boom keken eer ze ergens naar toe gingen. We hebben inderdaad aan de entree mensen moeten weigeren beide dagen. Ondanks het feit dat we financieel aardig onze broek hebben gescheurd had het nog veel erger kunnen uitpakken. Door de vele sponsors van de beurs hebben we een financieel debacle kunnen voorkomen. Ik wel langs deze weg al deze sponsors ruim een jaar later alsnog bedanken voor hun steun!!

De afgelopen drie jaar is het leden aantal van onze vereniging redelijk stabiel gebleven. Ondanks het feit dat er enkele leden ons zijn ontvallen hebben we ook enkele nieuwe leden mogen verwelkomen! Ik hoop dat men zich inmiddels thuis voelt binnen onze vereniging en al warme contacten heeft gelegd met andere filatelisten.

In dit nummer nu eens geen uitgebreid verhaal over één bepaald thema, maar twee verhalen die ik tijdens mijn eigen zoektocht naar thematische zegels (per ongeluk) tegen kwam. En die ik graag met u wil delen. Eentje gaat over Pohjois Inkeri of in het Nederlands; de Republiek Noord-Ingemanland. De ander gaat over een Poolse koning, die eindigt op een Franse postzegel als laatste Hertog van Lotharingen.

Veel leesplezier toegewenst!

Wim Meens



## Pohjois Inkeri – Noord Ingermanland

(Bron: [https://en.wikipedia.org/wiki/North\\_Ingria](https://en.wikipedia.org/wiki/North_Ingria) - <https://www.stampcircuit.com/http://bigblue1840-1940.blogspot.com> - <https://nl.wikipedia.org/wiki/Oktoberrevolutie> - Heinrich Köhler Briefmarken-Auktionshaus)

Dit verhaal kunnen we niet vertellen zonder de politieke situatie rond deze tijd te schetsen in Rusland.

Keizerrijk Rusland had meegevochten, aan de zijde van de geallieerden, in de Eerste Wereldoorlog, maar de prestaties waren na nederlagen aan het oostfront niet erg rooskleurig geweest. Onder andere door een volledige overgave van het 20<sup>ste</sup> Russische legerkorps in 1915 aan de Duitse en Oostenrijkse legers. En in totaal 2 miljoen doden onder de Russische soldaten. Dit zorgde voor grote ontevredenheid onder de Russische bevolking, die het sowieso al slecht had vanwege het gebrek aan voedsel, kleding en brandstof.



*Sovjet Unie 1935: 20-jarige herdenking Eerste Wereldoorlog.*

Vanaf oktober 1916 braken er dan ook diverse stakingen uit onder de bevolking t.a.v. de slechte leefomstandigheden. Op 23 februari 1917 (juliaanse kalender, die toentertijd gebruikt werd in Rusland) brak de februari revolutie uit in Petrograd, de stad die we nu kennen als Sint-Petersburg.

De stad heette van 1914 tot 1924 Petrograd en van 1924 tot 1991 Leningrad. Daarvoor was de stad als Sint-Petersburg de hoofdstad van het Keizerrijk Rusland. Er werd door de bevolking leuzen geroepen voor brood, vrede, maar ook het vertrek van de tsaar. Nadat diverse dagen achter elkaar er hevige straatgevechten waren geweest tussen de politie en de betogers, ondersteund door muitende legereenheden. Gevolg: tsaar Nicolaas II werd uiteindelijk gedwongen op 2 maart 1917 de troon af te staan. De macht ging over naar de Doema en deze stelde een socialistische Voorlopige Regering in.



Rusland 1913:  
Tsaar Nicolas II

De oktoberrevolutie (7 en 8 november 1917) was een politieke revolutie, die een machtsstrijd was tussen de Voorlopige Regering en de bolsjewieken (een factie van de marxistische Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij). Vladimir Lenin, lid hiervan, was ondertussen teruggekeerd in Petrograd na jaren van ballingschap. Troepen van de Rode Garde onder leiding van de bolsjewieken ondernamen een aanval op de Voorlopige Regering. Velen van hen werden opgepakt en geëxecuteerd door de nieuw geïnstalleerde Sovjetregering.



Sovjet Unie 1987: 70-jaar oktober revolutie



Finland 1917: Leeuwenwapen

De tijden waren roerig in een immens land als Rusland. Niet iedereen was het immers eens met de bolsjewieken en de Russische Burgeroorlog (1917-1922) brak uit. Door deze roerige tijd meenden ook diverse gebieden zich onafhankelijk te kunnen maken van Rusland. Zij kozen dan ook de onafhankelijkheid uit te roepen en het tegen de bolsjewieken op te nemen. Na deze oorlog werd in 1922 de Sovjet-Unie opgericht, maar waren Finland, Polen en de Baltische Staten onafhankelijk. Andere gebieden zoals Oekraïne, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan en Mongolië lukte dit niet.

Zo ook niet Noord Ingermanland (Fins: Pohjois Inkeri, Zweeds: Ingermanland). Deze republiek werd na de oktober revolutie uitgeroepen en ligt in het zuidelijke deel van de Karelische landengte met als hoofdstad Kirjasalo. Het gebied was maar 30 km<sup>2</sup> en telde maar 15.000 inwoners. Het gebied ligt ten noorden van Sint Petersburg, ingeklemd tussen de toenmalige Finse grens, het Lagodameer en wordt weergegeven in lichtgroen op het kaderkaartje van Northern Ingria.



Figuur 1 en 2.  
Overzichts- en  
detailkaart van Noord-  
Ingermanland

Copyright © Andrew Andersen, 2003



Op 27 juni 1919 trok kolonel Georg Yrjö Elfvingen vanuit Finland dit gebied in met een samengesteld Noord Ingerman regiment. Hij zelf was een Finse officier geweest binnen de Russische Keizerlijke Garde tijdens de Eerste Wereldoorlog. En vocht nu tegen de bolsjewieken. Eerst in Finland zelf waar ook een burgeroorlog in 1918 was uitgebroken tussen de socialisten en de nationalist.



1919: Kolonel Elfvingen en zijn Noord Ingerman regiment



De verovering van het gebied op de “Roden”, zoals de bolsjewieken werden genoemd, verliep niet vlekkeloos. De eerste twee pogingen om het gebied te bezetten mislukten. Eigenlijk was het meer een poging om het gebied te laten integreren binnen het onafhankelijke Finland, dan om daadwerkelijk een eigen Republiek uit te roepen.

De kolonel zal daar anders over hebben gedacht aangezien als hoofd van de nieuwe gevormde regering al vanaf 21 maart 1920 postzegels van Pohjois Inkeri liet vervaardigen. Niet alleen om op deze manier de Republiek een formele status te geven en door het uitbrengen van postzegels ook geld in het laatje kon krijgen.



1920: Eerste uitgebrachte serie van Pohjois Inkeri. Ontwerp gebaseerd op de eerste serie uit Finland, het Leeuwenwapen.



De postzegels kregen de waarde van de Finse markkaa en de eerste serie was gebaseerd op de postzegels met het Finse Leeuwenwapen motief. Echter het wapen van Ingria (Ingermanland) werd gebruikt. Dit wapen symboliseert in het midden de Narva rivier met aan weerszijde van de oever twee burchten. Aan de westoever de oude Deense Hermannsburcht (Duitse Orde) en aan de oostoever de uit 1492, door de Russen gebouwde, Iwansburcht. De Narva is de grensrivier tussen Estland en Rusland. Het wapen is dan ook het symbool van de Ingrische Finnen die als minderheid tussen Estland, Sint-Petersburg en



Finland wonen. De serie komt ook voor ongetand. Deze zegels zijn later ontstaan uit drukvellen die nog ongeperforeerd in de drukkerij lagen. En die voor speculatie doeleinden werden uitgegeven.

Al snel was de eerste uitgave gebruikt en kreeg een Finse drukker in Vyborg (nu Rusland) ook de opdracht om de tweede serie te drukken. Deze serie, uitgebracht op 2 augustus 1920 kreeg hoofdzakelijk agrarische motieven, zoals een koe die wordt gemolken, het ploegen van het land, aardappelloogst en het oogsten van het graan. Maar ook het spelen op een kantele (soort citer) en een brandende kerk. Ook deze serie bestaat weer uit geperforeerde en ongeperforeerde exemplaren.



*1920: 2<sup>e</sup> serie  
Met het wapen van Ingria, agrarische thema's, maar ook een brandende kerk en twee mannen die op een kantele spelen (een snaarinstrument uit de citerfamilie).*

Van beide series zijn misperforaties in omloop.



1920: Enkele bekende misperforaties in de tweede serie uitgifte.

Maar van de tweede serie zijn ook vele vervalsingen in omloop. Op zich zijn deze goed te herkennen aan het wittere papier en de heldere kleuren dan de originele uitgave. Daarnaast is het binnen kader van de zegels juist meer grof van tekening.

*Vervalsingen herkennen:  
Links het originele exemplaar,  
rechts de vervalsing  
op duidelijker witter papier.*





*Op deze pagina vermoedelijk twee doelbewuste foutdrukken.*

*Men wist dat foutdrukken meer zouden opbrengen en werden dan ook op de markt gebracht bij postzegelhandelaren die daar voor wilden betalen.*

*Zo werd de oorlogskas voor het gevecht tegen de bolsjewieken gevuld.*



De afgestempelde postzegels van beide twee series komen alleen voor met de afstempeling Kirjasalo (de hoofdstad) maar zijn nooit daar afgestempeld!!!! Vanwege de steeds maar veranderde frontlinie tussen de gevechten met de bolsjewieken was het eigenlijke postkantoor gevestigd in het noordelijker gelegen Finse dorp Rautu, het huidige Sosnovo (Rusland). Zie ook figuur 1. detailkaart. Waar men dus met een poststempel Kirjasalo deden stempelen. Je mag je dus ook afvragen waar men nu deze zegels deed verkopen. In Noord Ingermanland zelf of in Rautu (Finland)!?



1920: Gelopen stuk vanuit Rautu (Finland), met de poststempel inscriptie Kirjasalo.  
Bron: Heinrich Köhler Briefmarken-Auktionenhaus.

## Opdrukken:

Om de eerste uitgifte te promoten deed men 500x eerste series opplakken op een stuk karton en voorzien van de opdruk “Malli”, wat zoveel betekent als “Model”. Dus exemplaren als promotie materiaal. Met name binnen Finland zijn deze exemplaren toegestuurd naar personen waarvan men vermoedde dat men de “zaak” goedgezind was of aan geldschieters die deze zegels wel wilden kopen. Vele van deze exemplaren gingen bijvoorbeeld naar postzegelhandelaren, ook in het buitenland.



*Eerste serie, die met de opdruk “Malli”, dienst deed als promotiemateriaal.*

Pohjois Inkeri was geen lang leven gegeven. De officiële oprichtingsdatum was 23 januari 1920 en de eind datum 5 december 1920, dan heeft de Republiek nog geen jaar bestaan. Finland wilde geen verdere conflicten met het oude Rusland, men had zijn onafhankelijkheid en er volgden vredesbesprekingen met de bolsjewieken.

In het verdrag van Tartu (Estland), werd eerst de onafhankelijkheid van Estland en haar grenzen met Rusland vastgelegd, 2 februari 1920. Pas na maanden onderhandelen voorzag datzelfde verdrag, 14 oktober 1920, de definitieve bepaling van de grenzen tussen Finland en Rusland. De grenzen van het tsaristische Groothertogdom Finland (zie figuur 2.) werden hoofdzakelijk gevolgd, maar er werden over en weer gebieden “geruild”, waardoor Finland o.a. de noordelijke ijsvrije haven Petsamo (Russisch: Petsjenga) kreeg aan de arctische oceaan. Pohjois Inkeri was officieel Russisch en bleef Russisch.



*Estland 2000:  
80-jaar verdrag van Tartu (Estland)*

In 1921 werden de rest partijen van postzegels uit Pohjois Inkeri overdrukt met de tekst “Inkerin hyväksi”, wat zoveel betekent als “het beste uit Ingermanland”. De zegels werden in Finland verkocht en de opbrengsten gingen naar welzijnsinstututen voor gevluchte Ingrische Finnen in Finland.



*Omgekeerde opdruk.*

En de kolonel?

De kolonel moest met zijn regiment uit het “bezette” gebied vertrekken. Hij nam ontslag uit het Finse leger en verliet Finland om mee te vechten bij de “Witte” Russen in de Krim, die nog altijd vochten tegen de bolsjewieken. Lang was zijn leven niet meer gegeven. Hij werd door de Sovjets (de Sovjet-Unie was immers in 1922 een feit geworden) gevangen genomen en in Moskou in 1927 geëxecuteerd.

NU BIJ

CARTRIDGE NAVULSTATION

GELEEN-SITTARD

BEDRUKKEN

VAN ALLE TEXTIEL

T-SHIRTS

POLO'S

JASSEN

STATIONSPLEIN 2

6166CA GELEEN

046-4230066

INFO@CARTRIDGENAVULSTATION.NL



## Aanmelden voor busreis naar postzegelbeurs Essen 2023.

Enkele jaren geleden zijn we als verenigingen van Sittard en Geleen incl. Maastricht per bus naar de Multilaterale in Luxemburg gegaan. De echtgenotes gingen de stad verkennen en wij als verwoed verzamelaars naar de postzegelbeurs. Om later die middag ons bij onze eega's te voegen in de binnenstad van Luxemburg.

Nu heeft onze zustervereniging in Sittard wederom het initiatief genomen om een busreis naar een postzegelbeurs te organiseren. We gaan naar **Essen, Duitsland**.

En wel op **zaterdag 27 mei 2023**.

Waarbij wederom de eega's welkom zijn om lekker te gaan shoppen in Essen zelf.

Of om de binnenstad van Essen te bezoeken. Ook nu weer zullen op het einde van de middag de twee groepen weer in de binnenstad met elkaar worden verenigd.



*Faeroër 2022: Automaatstrook uit serie transport*



*Faeroër 2022: Automaatstrook uit serie transport*

De kosten voor een ieder, die zich bij mij aanmeld bedraagt **5 euro**. Ook voor een echtgenoot of echtgenote die mee gaat. Dus schroom niet om je nu alvast aan te melden, de eersten hebben dit inmiddels al gedaan. En je weet.....wie het eerst komt.....

De nadere details t.a.v. opstapplaatsen en tijden zullen in de loop van volgend jaar volgen.

Wim Meens

## Tariefwijzigingen per 01-01-2023

Enkele jaren zijn geen tariefwijzigingen in de postbestelling doorgevoerd. Vanaf volgend jaar 1 januari gaat PostNL wel weer zijn tarieven aanpassen. Hieronder een overzicht:

Brief binnenland	t/m 20gr	50gr	100gr	350gr	2kg
was	€0,96	€1,92	€2,88	€3,84	€4,50
<b>wordt</b>	<b>€1,01</b>	<b>€2,02</b>	<b>€3,03</b>	<b>€4,04</b>	<b>€4,55</b>

Brief Buitenland	t/m 20gr	50gr	100gr	350gr	2kg
was	€1,55	€3,10	€4,65	€7,75	€9,30
<b>wordt</b>	<b>€1,65</b>	<b>€3,30</b>	<b>€4,95</b>	<b>€8,25</b>	<b>€9,90</b>

Voor verdere tarieven zie ook: <https://www.postnl.nl/tarieven/tarieven2023/>



**Meens  
Dranken**

HÉT ADRES VOOR AL U; WIJNEN-GEDISTILLEERD  
BIEREN EN FRISDRANKEN VERHUUR VAN TAPINSTALLATIES  
RELATIEGESCHENKEN

ZUIDHOF 33 GELEEN  
TEL. (046) 4755221 - Privé (046) 4434678

## Een Poolse Koning op een Franse postzegel

Ikzelf ben steeds met nieuwe thema's bezig om mijn eigen postzegels op thema weg te zetten. De afgelopen weken waren dit "Monarchieën", Koningshuizen, Hertogdommen, Sultanaten, Keizerrijken en andere personen van het adellijke geslacht. En ik ben er wat tegengekomen!!!! Natuurlijk ons eigen Koningshuis, waarvan je per Monarch gemakkelijk een dik insteekboek kunt vullen met het diverse materiaal wat van deze persoon in de loop van de eeuwen is uitgegeven in Nederland en de Overzeese gebiedsdelen. Maar ook in Mexico (Juliana), de Filippijnen (Beatrix), laat staan enkele Afrikaanse landen. Die met uitgiften meeliften met de actualiteit (bijv. huwelijk Willem-Alexander en Maxima) om extra inkomsten te generen.



*Nederland Persoonlijke Postzegeluitgave 2022: Laatste uitgave waar men zowel Koningin Wilhelmina, Juliana (incl. Bernard) en Beatrix op kunt aantreffen en een collectie over het Nederlands Koningshuis mee kan verrijken.*



*Mexico 1964: Koningin Juliana  
op bezoek in Mexico.*

Maar ook de andere (nog bestaande) Europese Vorstenhuizen, zoals België, Luxemburg, Groot Brittannië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Liechtenstein, Monaco en Spanje. En de niet meer bestaande Europese vorstenhuizen zoals; de Hertogdommen Anhalt en Brunswijk, de Groothertogdommen Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz en Oldenburg. Koninkrijk

Aragon, Koninkrijk der beide Siciliën en de Koninkrijken van Beieren, Hannover, Albanië, Bulgarije, Finland, Griekenland, Joegoslavië, Italië, Montenegro, Portugal, Pruisen, Roemenië, Saksen, Servië en Württemberg. De Keizerrijken Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland. En het Ottomaanse Rijk. Monarchieën over de hele wereld kom je zo tegen. En nee, deze ga ik niet allemaal benoemen ;)

Daarnaast kan je uitgiften in een land tegen komen met zegels die gaan over lang vervlogen tijden waarbinnen een land een Monarchie had. Zo ook Grootvorstendom Litouwen (13<sup>e</sup> eeuw – 1795) en Koninkrijk Polen (1025-1795). Beide gebieden waren vanaf 1569 een gemeenebest aangegaan in de Unie van Lublin (Polen) maar ook eeuwen daarvoor was er al een sterke band tussen beide landen.



*Koninkrijk Württemberg  
1890: Dienstzegel 1 Mark*

In het jaar 1000, tijdens het congres van Gniezno (Polen), werd Polen door het Heilige Roomse Rijk en de Paus erkend als staat. Gniezno was de eerste hoofdstad van Polen en is tegenwoordig nog altijd de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke kerk in Polen.



*Polen 1987: 1<sup>e</sup> Koning van Polen  
Boleslaw I Chrobry*

In 1025 werd Hertog Boleslaw I Chrobry (de Koene) tot eerste koning van Polen gekroond. Alleen de opvolging werd niet bepaald door het recht van de eerstgeborene. Alle zonen van de koning hadden dezelfde erfrechten en degene die het beste leek voor de troon werd de opvolger. Polen wordt daarom een kieskoninkrijk genoemd.

Boleslaw III (regeerperiode 1102-1138), zorgde via een testament dat al zijn 5 zonen een gebied kregen als Hertog. En de oudste zoon Groothertog werd van het gehele gebied. Uiteindelijk zou dit het land zwakker maken want

de titel Groothertog werd fel begeert waardoor er onderlinge strijd over deze titel ontstond. Deze strijd om de macht zou tot 1320 blijven duren totdat Wladyslaw I Lokietek (de Korte) tot Koning werd gekroond. En Polen weer een Koninkrijk werd.



*Polen 1995:  
Briefkaart met de  
afbeelding van  
Wladyslaw I  
Lokietek  
(de korte).*

Maar Polen bleef verzwakt en dit had alles te maken met het feit dat de volgende koning werd gekozen!! Iedere keer nadat een koning was gestorven kwamen de edelen van Polen in een congres bij elkaar en kozen een nieuwe koning die meestal wel een familie connectie had met de eerdere Koning, maar soms werden er ook Koningen gekozen vanwege geopolitieke overwegingen.

Diverse adellijke families kwamen zo aan de macht binnen het Koninkrijk Polen. Achtereenvolgend: families als de Piasten, Premysliden (tevens Koningen van Bohemen), Anjou-Sicilië (tevens Koningen van Hongarije), Jagiellonen (tevens Grootvorsten van Litouwen), Hendrik van Valois (later als Hendrik III, Koning van Frankrijk), Báthory (tevens Vorsten van Transsylvanië) en Wasa (tevens Koningen van Zweden).



*Litouwen 2002: Sigismund III Wasa, Grootvorst van Litouwen (1587-1632)*



*Gemeenschappelijke uitgifte Polen en Zweden 1998: Sigismund III Wasa, Koning van Polen (1587-1632) en Koning van Zweden (1592-1599)*

Vanaf de tweede helft van de 17<sup>e</sup> eeuw kwam het Koninkrijk onder invloed te staan van de Zweedse, Russische en Duitse heersers. En werden onder hun invloed binnen de Poolse adelen Koningen gekozen die daardoor minder macht konden uitoefenen zonder één van hun beschermheren op de tenen te gaan staan.

Zo kwam het dat in 1704 Stanislaw Boguslaw Leszczynski uit de Poolse adel als (tegen) Koning van Polen wordt gekozen door de Zweedse Koning Karel XII. Tsaar Peter de Grote steunde echter Frederik August I Keurvorst van Saksen als Koning van Polen. En in 1697 werd deze dan ook Koning van Polen als August II (de sterke). Maar in de Grote Noordse Oorlog (1700-1721) tussen Zweden en Rusland werd ook Polen onderdeel van deze tweestrijd. Stanislaw Leszczynski verdween weer van het toneel toen de Russen Zweden versloegen in de Slag bij Poltava (Zuid-Rusland, nu Oekraïne). En August II weer terugkeerde als Koning van Polen.



*Polen 2000:  
Koning Stanislaw Leszczynski.  
Hij zou twee perioden koning  
van Polen zijn.*



*Polen 1970: Maria Leszczynska*

Stanislaw vluchtte in eerste instantie naar Zweden. En kreeg in 1714 het bestuur over het Vorstendom Zweibrücken in de Palts (Duitsland) aangezien Koning Karel XII, als lid van de familie Wittelsbach, hier over regeerde. Na de dood van de koning vertrok Stanislaw naar Wissembourg in de Elzas, samen met zijn gezin, waaronder zijn dochter Maria.

Door bemiddeling kwam een huwelijk met de Franse Koning Lodewijk XV tot stand. Stanislaw ging er door dit huwelijk ook niet op achteruit, want van 1725 t/m 1733 woonde hij op het kasteel van Chambord in de Loire streek. Maar toen Madame de Pompadour de maîtresse van de koning werd, bekoelde de relatie met zijn schoonzoon.



*Polen 2000: Koning August III*

*De serie van Poolse Koningen startte in 1986 en liep tot het jaar 2000.*

1733, Koning August II (de sterke) sterft. Door het stelsel van koningskeur beleefde Polen iedere keer weer, na het overlijden van haar koning, een nieuwe crisis. Stanislaw spoedde zich dan ook ditmaal naar Warschau en werd voor de tweede maal als Koning van Polen gekozen. Maar hier waren twee mogendheden het niet mee eens. Keurvorst Frederik August II van Saksen, zoon van Koning August II meende als zoon van de koning meer recht te hebben op de Poolse kroon en hij werd hier natuurlijk ondersteund door Rusland, die immers ook zijn vader op de Poolse kroon hadden geplaatst. Gevolg: de Poolse Successieoorlog breekt uit en zou tot 1738 duren. Het werd een oorlog tussen de Europese mogendheden. Polen, Frankrijk en Spanje aan de ene zijde, Rusland, Oostenrijk en Saksen aan de andere zijde.

In 1738, werd het verdrag van Wenen getekend. Hierin werden diverse afspraken gemaakt. Frederik August II van Saksen zou de nieuwe Poolse koning worden als August III. Stanislaw Leszczyński moet alle pretenties op de Poolse troon laten varen en krijgt, als compensatie voor zijn verlies de Hertogdommen Lotharingen en Bar voor terug. En ja, Hertogdom Bar (Bar le Duc) kennen wij van het mineraalwater en is nu een gemeente in Noord Frankrijk.



Lotharingen was door Franse legers tijdens de oorlog bezet aangezien de Hertog Frans van Lotharingen verloofd was met de Oostenrijkse troonopvolgster Maria Theresia. Over Frans hoeven we ons verder ook niet druk te maken. Hij kreeg er Toscane voor terug en werd later Rooms-Duits Koning en Keizer.

Verder werd in het verdrag opgenomen dat, na het overlijden van Stanislaw, Lotharingen en Bar onderdeel zou worden van Frankrijk.



*Frankrijk 1966: Stanislaw Leszczyński  
Een (ex) Poolse Koning op een Franse postzegel  
als Hertog van Lotharingen en Bar.*



Op 23 februari 1766 sterft Stanislaw. De postzegel van Frankrijk herdenkt deze gebeurtenis. Zijn dochter Maria krijgt op dat moment de titel van Hertogin van Bar. Maar zal zelf in 1768 sterven.

Het Koninkrijk Polen zou nog één koning krijgen. In de jaren 1772, 1793 en 1795 (drie op een volgende delingen) verdween steeds een stukje Koninkrijk Polen. Het grondgebied werd verdeeld tussen de mogendheden Pruisen, Oostenrijk-Hongarije en Rusland. Pas na de Eerste Wereldoorlog kwam er weer een onafhankelijk Polen op de Europese kaart.

## Ledenvergaderingen 2022.

Dit jaar hebben we voor de eerste keer weer een normaal regulier postzegeljaar kunnen draaien met op de eerste zondag van de maand een ledenvergadering en/of beurs.

De opkomst bedroeg gemiddeld 22 personen per vergadering. En dit jaar, op de jaarvergadering, hebben we postuum Hay Webers zijn 50-jarig lidmaatschap gevierd. Hij was een filatelist in hart en nieren, deed dan ook, en ook niet onfortuinlijk, nationaal en internationaal mee met tentoonstellingen. Daarnaast stond altijd voor de vereniging klaar als daar een beroep op werd gedaan. Hij keek uit naar de BricksPhil'22 beurs om ons 90-jarig bestaan te vieren. Helaas stierf hij een dag ervoor.

Ook mochten we Rein Wetzels feliciteren met zijn 50-jarig lidmaatschap. Rien die in het bestuur zat en de laatste jaren achterin de zaal aanwezig is om menig verzamelaar te voorzien van de laatste postzegeluitgiften of voor het aanvullen van hiaten in de verzameling, met name de Nederlandse uitgiften.



*Het betreffende beeldje.*

Beide heren kregen dan ook een beeldje van een filatelist uitgereikt.

Andere jubilarissen in 2022:

40 jaar: Jo Cornelissen,  
Jean Wachelder

30 jaar: Lei Bongers,  
Tom Eijwoudt,  
A. Joosten,  
Wim Meens

25 jaar: Theo Meeks

## Ledenvergaderingen 2023:

(normaal 1<sup>e</sup> zondag van de maand)

Van 10.00 – 12.00 uur

K.B.O.-gebouw  
Molenstraat 42  
6161 CV Geleen



Zondag 08 januari (2<sup>e</sup> zondag van de maand)

Zondag 05 februari

Zondag 05 maart (jaarvergadering)

Zondag 02 april (voorjaarsbeurs)

Zondag 07 mei

Zondag 04 juni

Zondag 02 juli

Zondag 03 september

Zondag 01 oktober

Zondag 05 november (najaarsbeurs)

Zondag 03 december



www.themephil.com  
info@themephil.com



## The website for the thematic stamp collector

**The website for the thematic stamp collector**

We will never be complete, but we will always try !

Our goal is to become a database of all the philatelic items that are available within a theme. Stamps, booklets, blocks, sheets, letters, FDC's, cards, meters, postmarks and other postal stationary.

If you have an item which you want to share with other fellow theme collectors then load-up the item at this site. We will publish the item as soon as possible on this website.

Some items are for sale, they have a price notation. The ones with a 0,00 price notation can be put on your wishlist. Just push the hart bottom!

- Not all themes have been filled yet,
- The site is still in a build-up phase.
- Themes that are being filled are noted in black.
- Those who are still empty are in red.

---

**most viewed themes**

Animals

Birds

Birds

Cartoons / Comics